

Bijbels perspectief

Woord van de week



Filippenzen 1:29

***Want aan u is de genade verleend, voor Christus,
niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.***

Het staat er echt! Lijden onder de noemer 'genade'. Dat geloof en genade bij elkaar horen zal niemand verwonderen. Als je bent ingegaan op de uitnodiging om tot Hem te komen, je de deur van je hart voor Hem hebt geopend, en dan achterom kijkt, zie je staan: *niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen* (Joh. 15:16) – woorden die beklemtonen dat het genade is van Gods kant uit! Dat is dan ook wat je ervaart, juist als je tot Hem bent gekomen vanuit het volle besef een zondaar te zijn die zijn genade meer dan nodig heeft. Maar lijden en genade, en dan ook nog met hetzelfde gewicht als geloven? Verleende genade...

Voor een begrijpen van dit tekstwoord moeten we kijken naar de context. Boven de perikoop waarin deze tekstwoorden staan, hebben de vertalers geschreven: volharding in de gezindheid van Christus. Paulus spreekt over: *het evangelie waardig gedragen* en dat tegen de achtergrond van tegenstand, tegenstanders. Kent u, ken jij die? Hebt u, heb jij die? Wanneer je echt 100% voor Christus wilt gaan dan kan het niet anders, of je zult tegenstand ervaren. Elders zegt Paulus: trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden (2 Tim. 3:12). Ofwel, wanneer je niet vertrouwd bent met tegenstand, is het wellicht een goede zaak je geloofsleven eens voor God onder de loop te nemen: *Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf* (2 Cor. 13:5).

Tegenstand is allesbehalve prettig en een leven in de gezindheid van Christus lang niet altijd aantrekkelijk, laat staan gemakkelijk. Het is veel gemakkelijker je eigen wegen te kiezen en concessies te doen, daarvoor soms zelfs het Woord aan te passen. Is dat niet wat zelfs voor menig christen vandaag geldt, ja de standaard regel is geworden onder - nota bene - de noemer 'liefde'? Maar er is een groot verschil tussen de liefde voor Christus en 'om de lieve vredes wil'! O zeker, tegenstand kan ontzettend pijnlijk zijn en dat in meer dan een opzicht. Het kan allereerst pijnlijk zijn als je tegen iemand op grond van de liefde tot Christus, op grond van zijn Woord, concreet nee meent te moeten zeggen, iets als zonde moet benoemen en de pijn wordt verdubbeld als die iemand zich dan tegen je keert. Een ding is zeker, het tijdsgewricht van vandaag zal al meer voor de christen die wil leven en handelen naar Gods Woord zulke pijnlijke situaties opleveren. Sterker, het zal niet lang meer duren of de christen zal concreet vervolging meemaken omwille van zijn geloof. Nu al is dit de ervaring.

Wat betekent in zo'n situatie dan het tekstwoord van deze week? Werkt het afschrikkend, of juist bemoedigend? Het laatste is de bedoeling van Paulus! Het kan zijn dat dergelijke tegenstand deprimeert, je in problemen brengt of heeft gebracht. Maar wentel juist dan je weg op de Here! Als het donker is of wordt, blijf vertrouwen - geloven - in Hem. Weet dat Hij ook in die omstandigheden je Verlosser is en dat Hij leeft! Hij is je leven, je hoop, je sterkte, je staf. Niets kan je van Hem scheiden, niets kan je uit zijn hand rukken. Hij is Koning en het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Weet Hij komt spoedig! Verheug je naarmate je deel hebt aan het lijden van Christus.

Gebed

U Here Jezus hebt gezegd dat een discipel niet boven zijn meester staat, of een slaaf boven zijn heer. Doe ons niet alleen beseffen maar vooral erkennen en leven dat dit ook het lijden geldt! Het volgen van U kent een Gethsemane en het kruis...! Dat kan zich op zoveel manieren doen gelden, doe ons juist op die momenten inzien dat ons niets vreemds overkomt en dat U bent voorgegaan en voorgaat! U bent ons leven, onze hoop, onze sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Dank voor Uw genade ook in ons lijden. Amen.