

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 19:19

***En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven:
Jezus, de Nazoreër, de Koning der Joden.***

Wat dit tekstwoord met advent en al helemaal met kerst te maken heeft? Alles! Toegegeven, het tekstwoord hoort bij Pasen. Maar kerst en Pasen raken elkaar in meer dan één opzicht en al helemaal als het gaat om het door Pilatus geschreven opschrift. Zonder het te beseffen onderstreepte hij hiermee namelijk wat in de aankondiging van de geboorte van Jezus was gezegd.

Opmerkelijk eigenlijk dat daar zo weinig aandacht aan wordt geschonken, terwijl het toch gaat om een van God zelf afkomstige onthulling! Heeft het er immers niet alle schijn van dat er feitelijk, als het gaat om kerst tot en met Pasen, alleen maar oog is voor één aspect uit de aankondiging? Het aspect van verlossing en redding, uitgedrukt in de naam Jezus. Natuurlijk is dat van het allergrootste belang! Maar, te veel en te vaak wordt deze verlossing en redding als een op zich staand gegeven gezien, terwijl het Gods bedoeling is geweest en is, dat we zien dat deze verlossing en redding gericht is op... het uiteindelijke doel: het Koningschap uitgedrukt in de naam Christus.

Hoor alleen maar de aankondiging gedaan aan Maria: *En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen* (Luc. 1:31-33). Waar ligt het accent? Wat horen de herders? U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David (Luc. 2:11). Waar ligt de klemtoon? Was de kernvraag van de wijzen uit het Oosten niet: Waar is de Koning der Joden, die geboren is (Matth. 2:2)? Wat zegt Mattheüs in zijn geslachtsregister? Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt (Matth. 1:16).

Christus, het Griekse woord voor Messias, staat voor ‘gezalfde’, voor ‘de Koning’ en dat kenmerkte de verwachting van Gods volk toen en als het goed is, kenmerkt dat de verwachting van Gods volk nu nog steeds. In het licht van dit laatste nog een voorbeeld. Daar is Simeon in de tempel als Maria en Jozef komen om Jezus te laten besnijden en wat lezen we? Dat hem door de heilige Geest een godsspraak [was] gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had (Luc. 2:26). Wat, nee WIE zien wij deze kerst? Enkel Jezus de Verlosser, of Jezus de Christus. Wie verwachten wij?

Tot slot even terug naar het begin: *kerst en Pasen raken elkaar in meer dan één opzicht* - Pasen bevestigde het Koningschap van de Zoon van God: Jezus is de Christus. En dat koningschap zal, dankzij de op het kruishout uitgesproken woorden *het is volbracht*, baanbreken. O, zeker er wachten ons donkere tijden, culminerend in de regering van de antichrist, maar, de Christus van God zal deze uiteindelijk doden door de adem van zijn mond en... het koningschap van Jezus Christus zal, zoals aan Maria aangekondigd, geen einde kennen. Laat Hem niet alleen onze Verlosser zijn, maar ook onze Koning! Komt laten wij aanbidden!

Gebed

Drie-enig God mag Uw gemeente nog meer zicht krijgen op Uw heil. Dat we zien en beseffen dat het niet alleen gaat om verlossing, maar om een verlost zijn, dan wel worden *tot!*

Dat we op weg naar weer een kerst juist oog krijgen niet voor het kindje teer en klein maar voor het Koningschap, dat de Naam van Uw Zoon is Jezus de *Christus*, onze Here! Pas dan kan aanbidden worden wat het hoort te zijn! Geest van God wek tot leven wat dor en doods is niet alleen voor wat betreft Israel, maar alle kinderen Gods! Want Drie-enig God van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Amen.