

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Thessalonicenzen 2:8

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Past dit tekstwoord wel bij advent? Advent heeft toch alles te maken met een positief verwachten en vooruitkijken en een daarbij horende waakzaamheid? Een dankbaar voorbereiden op het te vieren Kerstfeest dat herinnert aan Jezus eerste komst voor de gevallen mensheid en een gespannen, oplettend vooruitkijken naar zijn wederkomst? Zeker! Maar met dat je zegt 'oplettend vooruitkijken', kun je op basis van Gods Woord weten dat vóóraf aan de wederkomst het nodige zal gebeuren.

Deze kerst zal naar alle waarschijnlijkheid, evenals in de afgelopen jaren, in alle rust verlopen en kan weer blij gevierd worden, maar... in het licht van wat de Bijbel aangeeft onder de noemer 'tekenen van de tijd' liegt de wereldsituatie er allerminst om! Ze is dusdanig ernstig dat het zeker deze te vieren kerst zou mogen en moeten kleuren. Wie het Woord van God opent en legt naast de berichten in het nieuws, ziet de dreiging zoals verwoord in de gekozen tekst hoe langer hoe meer reëel worden. Het scenario wordt al somberder en dreigender. Naast economische verschuivingen, die ingrijpender zijn en worden dan menigeen zich schijnbaar realiseert of wel *wil* realiseren, zien we in samenhang daarmee zich politieke verschuivingen aankondigen die niet veel goeds beloven. De chaos lijkt wereldwijd welhaast georchestreerd. In de media worden, als het gaat om allereerst de economische crisis, de verantwoordelijke politici in alle toonaarden als besluiteloos en machteloos afgeschilderd. Is er wel een oplossing mogelijk? Roept het onderhand niet om 'de sterke man' die de hele boel uit het moeras kan trekken?

Over die persoon spreekt de Bijbel onder meer in het gekozen vers. En als ze er over spreekt, doet ze dat met een serieus te nemen stelligheid - hij komt! En hij wordt 'de wetteloze' genoemd. Die benaming wil zeggen: iemand die zich helemaal niets laat gezeggen door God en zijn Woord. Wat dat aangaat, zal hij, gelet op de wetteloosheid die zich onderhand zelfs heeft meester gemaakt van menigeen die zich christen noemt, niet op veel weerstand behoeven te rekenen - kijk alleen maar naar de vele inmiddels doorbroken Bijbels ethische taboes. Nee, eerder mag hij zelfs vanuit die hoek op bijval rekenen en dat al helemaal wanneer hij zich doet kennen door krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, ook al wordt de oorsprong daarvan aan de duivel toegeschreven. Hoe groot is nog het geestelijk onderscheidingsvermogen? Laten we hier geen namen en voorbeelden noemen, maar in evangelische kring wordt wel heel snel heel veel aan Gods Geest toegeschreven, ook al is dit Bijbels niet te verdedigbaar.

Ondanks de vele lichtjes die we in deze tijd aansteken, wordt het donker en het zal *nog* donkerder worden - de Bijbel spreekt zelfs over nacht. Maar vast staat dat het Licht, Jezus Christus, dat ruim 2000 jaar geleden doorbrak, dankzij Pasen, het wint van de komende 'wetteloze', 'de zoon van het verderf'. Dat mogen we verwachten, vast en zeker. Zing daarom luider dan ooit: O kom, o kom Immanuel!

Gebed

Dat het donkerder en donkerder wordt, valt niet meer te ontkennen. De nacht is ver gevorderd en het aansteken van hoeveel kaarsjes en kerstverlichting ook zal daar geen verandering in brengen maar het feit alleen schrijnender onderstrepen. Mag het zo zijn Vader, dat het besef van de ernst van de eindtijd aanzet tot niet alleen waakzaamheid, maar vooral een grotere toewijding aan U en Uw Koninkrijk en een nog meer toezien op onszelf en het tegen de toenemende stroom in leven uit en naar Uw Woord. Hoor ons wanneer we bidden: Kom Here Jezus, kom met haast. Dat smeken we U uit genade en om Uw Naams wil, amen.