

Bijbels perspectief

Woord van de week



Efeze 1:4

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden wandelen voor zijn aangezicht.

Wat een woord hè, om stil van te worden! Leg dat nu eens tegen de tijd van vandaag. Als het gaat om het 'er mogen zijn' en het 'er bij mogen horen', dan worden daaraan maar wat veel voorwaarden gekoppeld. En meestal richten die voorwaarden zich op de buitenkant. Wat ik bedoel? Is het niet zo, dat maar al te vaak uitstraling en status bepalend zijn voor 'meetellen'? Kijk alleen eens in de reclame hoe juist daar de nadruk wordt gelegd op die buitenkant. Als het daarmee maar goed is, je lijf en je uitstraling - en als je dan ook nog eens een redelijke positie hebt - dan tel je mee en hoor je erbij, alsof alleen dat gelukbepalend is. Je ziet de genoemde trend niet alleen onder volwassenen, maar ook onder kinderen.

Ooit las ik ergens: als je je van binnen gelukkig voelt, zie je er van buiten stralend uit. Daar kan inderdaad geen crème of zalfje en een strak lijf, of status en een goede positie tegenop! Maar als je om je heen kijkt, kom je heel wat ongelukkige mensen tegen. Hoe zit jij, om het maar eens populair uit te drukken, in je vel? Nog nooit hebben therapeuten het zo druk gehad als in deze tijd. Naast dat het aantal therapeuten dan ook al maar toeneemt, neemt in gelijke tred het aantal therapieën toe. Reden? Hoe langer hoe meer ongelukkige mensen met problemen en onderliggend daaraan, in bijna alle gevallen, problemen met zichzelf. Het zich geaccepteerd, gewaardeerd tot en met zich gewenst voelen, lijkt voor velen een zorgpunt, en wel zodanig, dat ze er zelf niet meer mee uit de voeten kunnen en dus hulp zoeken. Eén voorbeeld van een probleem van deze tijd: de burn-out. Is niet in negenennegentig van de honderd gevallen het gebrek aan waardering een oorzaak? En komt dat uiteindelijk niet neer op 'er mogen zijn', 'er bij horen', 'meetellen', 'het je zelf kunnen zijn'.

Soms ligt de basis van dergelijke problemen nog dieper: je bent er wel, maar op een of andere manier (meestal heel reëel) heb je het gevoel dat je er beter niet had kunnen zijn - ongewenst, niet gewild. Dat uit(te) zich eigenlijk het hele leven door, maar je wist het te verdringen - aan de kant geschoven en gezet, zo vaak. En dan barst het op zeker moment.

Wat een geweldig woord is dan de tekst gekozen voor deze week! Ze zegt niets minder dan: wie ook wat van je vindt, zegt of denkt en zelfs wat je van jezelf denkt, zegt of vindt (wat maar al te vaak en te veel bepaald wordt door de ander), vergeet nooit dat er één is die jou welbewust gedacht, gewild én gemaakt heeft - God! En Hij wilde en dacht je al voor dat je bestond! Dringt het door? 'Ik ben niemand' en 'ik heb niemand' is de grootste leugen! Je bent Gods wilsbeslissing bestemd in en voor zijn zoon Jezus Christus en dat al voordat je bestond en tot in alle eeuwigheden! Wat nodig is om de waarheid en helende kracht daarvan te ervaren? Het je restloos aan Jezus Christus toevertrouwen. Simpel in alle eerlijkheid zeggen: ik weet dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb, kom in mijn leven en laat dat zijn, blijven en groeien in u en naar Uw beeld!

Gebed

Wat een overweldigende gedachte Vader dat elk mens door U van voor de grondlegging der wereld gedacht en gewild is. Dan is het aan een ieder persoonlijk om op deze grote liefde in Christus te reageren: jezelf verliezen en Hem accepteren en onherroepelijk volgen, of je zelf handhaven en Hem afwijzen en je eigen weg gaan... Maar geef Vader dat ieder die de zekerheid mist door Uw Woord zodanig geraakt wordt dat hij of zij uitspreekt: ik weet dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb, kom in mijn leven en laat dat zijn, blijven en groeien naar Uw beeld, om Jezus wil, amen.