

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 1 Johannes 1:7b

***...en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.***

Een bijzondere plaats in dit tekstdeel wordt ingenomen door één woordje: bloed. Dat woordje krijgt natuurlijk pas helemaal betekenis en lading in relatie met Jezus. Toch is het opmerkelijk dat het spreken over het bloed in relatie met Jezus lang niet door iedereen wordt gewaardeerd en zelfs stoot op verzet onder degenen die zich christen noemen. Hoe dat komt? Waarschijnlijk omdat het spreken over het bloed van Jezus confronterend is - het bepaalt elk mens direct bij zonde en het zondaar zijn, bij z i c h z e l f. En juist dat wordt niet door ieder op prijs gesteld.

Hoewel er in algemene zin heel wat mensen zijn die aangeven niet goed tegen bloed te kunnen, weten we allemaal maar al te goed dat we er niet zonder kunnen, het is tenslotte ons levenssap. Nu zijn er omstandigheden dat je weerzin tegen bloed kunt hebben, een weerzin die niet alleen begrijpelijk is, maar zelfs terecht. Denk alleen maar eens aan al het bloed dat er door bijvoorbeeld nodeloos geweld en in oorlogen wordt vergoten. En wat te denken van bloed in relatie tot nationalistische ideeën? 'Wien Neerlands bloed in d'aders vloeit' zou misschien nog kunnen, maar met het Friese Volkslied komen we, helemaal als het gekoppeld wordt aan de slag bij Warns, gevaarlijk dicht in de buurt van een periode die de geschiedenis wel heel donker heeft gekleurd. Benauwend is toch de gedachte aan 'bloed en bodem'. Eng klinkt het zelfs mij als Fries dan in de oren: Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch ús ieren om! Fries bloed kom in beweging bruis, kook, en bons door onze aderen! Ook niet erg positief klinkt het als je aangeeft iemands bloed wel te kunnen drinken, zelfs als je bloed gaat koken, moeten er vraagtekens worden geplaatst. Opvallend eigenlijk, dat je bij al deze zaken zo overduidelijk en nadrukkelijk steeds weer uitkomt bij niets minder dan het zondige van de mens, bij het zelfs diep verdorvene! Ja, en dan gaat dat andere bloed spreken!

Maar dat krijgt en heeft pas zeggingskracht als ik als mens bereid ben mezelf onder ogen te zien en vervolgens belijd wat ik als mens ben: een zondaar. Ten aanzien van het bloed van Jezus kan en moet er worden vastgesteld wat Gods Woord getuigt, namelijk, dat het staat voor Levenssap! Hoe verbazend helder spreekt hier - nota bene - de Nieuwe Bijbel Vertaling als het gaat om Leviticus 17:11, terwijl we daarbij moeten beseffen dat heel de offerdienst in het Oude Testament een voorafschaduwing was van het kruisoffer van Jezus: *Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.* Zondaar en zondigen brengt zonder vergeving - vergeving die te vinden is bij het kruis dankzij de bloedstorting van het Lam - de dood. Het leven stroomt uit elk mens als hij niet tot de erkenning komt een zondaar te zijn. De Bijbel laat immers ondubbelzinnig weten dat de dood de mens in het bloed zit als gevolg van de zondeval. Nieuw leven is nodig. En dat is te vinden bij Hem, zoals Hij onder meer aangaf toen Hij sprak over Het brood des leven (Joh. 6:54-58), een rede die daarom hard aankomt, omdat we aanvoelen hoe waar ze is en we in het licht daarvan zien wie we zijn - zonder Hem verloren!

### **Gebed**

Dank Vader voor Uw onmetelijke liefde getoond in en door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus. Dank Here Jezus dat U bereid was om voor mijn zonde Uw leven aan het kruis te geven. Dank voor Uw vergoten bloed dat reinigt van alle zonden. Dank dat wij mogen uitspreken die liefde te willen beantwoorden door onszelf te geven om meegekruisigd te zijn en zo het leven door U verworven door ons heen te laten stromen. Geest van God daarom doorstroom, beziel en zegen ons en doe ons nooit vergeten dat er kracht is in het bloed van het Lam. Om Jezus wil, amen.