

Bijbels perspectief

Woord van de week



Psalm 46:11 en 12

***Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
De Here der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.***

Psalm 46 schijnt geschreven te zijn ten tijde van een zeer zware crisis in Israël. Hizkia was toen koning. Hij en het volk maakten mee hoe de legers van Sanherib Jeruzalem middels een omsingeling in een ijzeren wurggreep hielden. Een noodsituatie. Het precieze van dit gebeuren valt te lezen in 2 Koningen 18 en 19 en in Jesaja 36 en 37. Waarschijnlijk vanwege de ernst, maar mogelijk vooral vanwege de betrokkenheid van God op het gebeuren, staat het twee keer beschreven. Hizkia en het volk ervoeren de omstandigheden als het verplaatsen van de aarde, het wankelen van de bergen en het bulderen van de zee...

Opvallend eigenlijk dat de mens in een noodsituatie van een dergelijk kaliber het bij God zoekt. In de geschiedenis van de mensheid blijkt dit op dergelijke momenten wel vaker - het maakt dan niet uit of je veel, haast niet of helemaal niets gelooft. Juist omdat Hizkia wel degelijk in God en diens almacht geloofde, zocht ook hij het bij God. Hij sprak de nood voor God uit en... geloofde, meer nog, verwachtte dat God te hulp zou komen.

Stel je zelf eens voor in een soortgelijke situatie. Zou jij een ingrijpen van God verwachten? Geloven we überhaupt dat Hij iets in dergelijke omstandigheden kan en zal doen? In omstandigheden als Hizkia verwacht je misschien dat Hij een soort plan de campagne geeft om de vijand te misleiden of om wellicht zelfs door de linies heen te breken? Wat deed God? Hij sprak een woord dat is samen te vatten in het eerste stukje van de gekozen tekstverzen: Laat af en weet, dat Ik God ben - vrij vertaald: wees stil en beseft wie Ik ben. Wat kun je dáár nou mee?! Toch wordt hier iets heel belangrijks en waardevols duidelijk voor welke benarde situatie ook die wij kunnen meemaken, of misschien nu concreet meemaken.

Als iets moeilijk is en helemaal als het er om gaat spannen, dan is het wel juist het stil worden en je zo op God richten, dat je beseft wie Hij is! Maar juist dan hebben we de neiging om nerveus en paniekerig te worden, veel te praten en het liefst willen we actie. Ligt niet juist daar de oorzaak dat we zo weinig tot niets van Hem ervaren? Toen Hizkia gehoor gaf aan dit woord van God, wees God de weg eruit - en hoe!

Eeuwen en eeuwen later is het Luther die als getuigenis van wat hij met God ervaren heeft, naar aanleiding van deze Psalm, dat overbekende lied schreef: een vaste burcht is onze God. De geschiedenis bewijst hoe God door hem gehandeld heeft. Daarom, probeer het uit en ervaar de realiteit van wat God wil dat geloven zal zijn om zo te doen ervaren wie Hij is! Laat af en weet dat God er wis en waarachtig is en wil zijn in uw, jouw en mijn omstandigheden als een vaste burcht.

Gebed

Doe ons Drie-enig God en Vader beseffen dat benarde situaties ook ons wel degelijk kunnen treffen. Maar geef dat we het, in welke omstandigheid ook Vader, met U in Jezus Naam wagen! Immers U laat door heel Uw Woord heen op meerdere plaatsen weten en zien dat vertrouwen - weten en stil zijn - waarachtig loont. De vijand heeft op Golgotha verloren! Laat bruisen, laat schuimen haar wateren. In Jezus Naam amen.