

Bijbels perspectief

Woord van de week



Hebreeën 2:4

...terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

Hoe kan het dat er zo veel oprecht gelovige christenen zijn die moeite hebben met de Heilige Geest. Niet dat ze niet geloven dat Hij hoort tot de drie-eenheid en een rol speelt in alles wat met geloven te maken heeft, maar ze houden het wat graag bij dat korte zinnetje in de geloofsbelijdenis: ik geloof in de Heilige Geest. Alles wat de vervulling of de doop met de Geest betreft, houden ze liever wat op afstand. Je moet hen vaak al helemaal niet aanspreken op de gaven van de Geest. De vrucht dat kan nog net. Hoe kan dit?

Laten we eerlijk zijn, de boodschap rond de Heilige Geest heeft tot op vandaag tot nogal wat excessen geleid. Dit wordt nog steeds het duidelijkst zichtbaar als het gaat om de gaven van de Geest. Wilde verhalen over genezing, een overaccentuering van de gave van het spreken in tongen als zou dat hét zuivere bewijs van vervulling zijn, het kunnen (en dus moeten) leren spreken in tongen en ook het kunnen leren profeteren. En dan nog heel de entourage er om heen. Veelal wild, ongecontroleerd en extatisch. Alsof het in de Bijbel bij de vervulling met de Heilige Geest enkel hierom zou gaan. Wel, wie dat beweert, of een dergelijke invulling voorstaat, bevindt zich duidelijk buiten de Bijbelse kaders!

Allereerst zien we de Bijbel immers de Geest niet voor niets omschrijven als Heilig: de Heilige Geest. Een omschrijving die bij wat veel uitingen en zogenaamde geestesmanifestaties onder welke 'volle' naam ook - in verleden en heden - niet past! Vervolgens wordt binnen de Bijbel op de genoemde zaken niet dat accent gelegd zoals veel predikers en gemeenten doen die zich maar al te graag voorstaan op het onderwerp van de Heilige Geest en de gaven. Als ergens blijkt dat God orde en rust voorstaat als het gaat om de Heilige Geest en de uitingen, de gaven van de Geest, dan is het wel in de vaak rond dit thema aangehaalde eerste brief aan de Corinthiërs. Juist in die brief worden die uitingen, de gaven wat zuiver uitgelegd en toegelicht, én binnen duidelijke kaders geplaatst. Wanneer naar juist die brief eens wat serieuzer werd geluisterd, zou de tegenstander van God dan niet minder succes hebben met het afkerig houden van veel oprechte kinderen van God voor dit onderwerp? Een onderwerp dat onherroepelijk hoort bij het verkondigde heil en juist met het oog op de eindtijd voor elk kind van God onmisbaar blijkt.

Juist al het onheilig, extreem en onbijbels gedoe rond dit onderwerp houdt menigeen armer dan God bedoelt. Beseffen al die predikers en gemeenten die de Geest en gaven op een dusdanige wijze presenteren wel welke enorme verantwoordelijkheid zij dragen tegenover deze christenen, maar vooral tegenover God? Tegenover God die in de ontstaansfase van de gemeente liet weten dat de belofte van de Geest voor allen is, zovelen Hij er toe roepen zal. De Geest die tot op vandaag de boodschap van Jezus als de Christus wil bevestigen door elk overgegeven leven dat de Zoon van God zijn hart als troon biedt, te doorstromen om Hem zo te verheerlijken.

Gebed

Dank U hemelse Vader dat U door Uw Zoon Jezus Christus aan elk wedergeboren kind van U wat graag de volheid van de Heilige Geest wilt geven, zo noodzakelijk juist in deze laatste tijd, de eindtijd. Doe ons beseffen dat het een toedelen is naar Uw wil en dat dit ook geldt voor de gaven van de Geest die bedoelt zijn om Uw grootheid en almacht te onderstrepen en niet zijn tot meerdere eer en glorie van ons. Geest van God houd ons in dit alles bij en aan Uw Woord opdat de satan geen landingsplaats vind voor namaak en misleiding. Bewaar ons in U Drie-enig God en Vader om Jezus wil, amen.