

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 16:13,14

...wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.

In de verzen voor deze week wordt De Heilige Geest door Jezus de Geest der waarheid genoemd en dat duidelijk in relatie met wat dan volgt: dé zaak van de volle waarheid. Aangevend waar het de Drie-enige God ten diepste om gaat. 'Wat is waarheid', vroeg Pilatus en vraagt de wereld en de scepticus... Wel hier blijkt wat waarheid uiteindelijk inhoudt. Het duidt op Jezus als de Christus - die niet een weg was, maar de weg is, niet een leven, maar het leven is, niet een waarheid verkondigt, maar de waarheid verkondigt en, is! Wat is de bron?

Als Jezus heeft aangegeven dat die Geest de weg tot de volle, dat is de complete – algehele, waarheid zal wijzen, dan geeft Hij de legitimatie en bron aan door het tweemaal gebruiken van het nevenschikkende voegwoord 'want'. Het eerste 'want' zegt namelijk iets van de 'volle waarheid' en het tweede van de bron. Het is de volle waarheid omdat Hij niet uit zichzelf spreekt, maar spreekt wat Hij hoort. Hij put namelijk uit de bron, en dan zitten we in vers 14 bij dat tweede 'want': Hij zal uit het mijne nemen... Dat is de Here Jezus Christus zelf. Wie als Pilatus, of als de wereld, of als scepticus de vraag stelt 'wat is waarheid', die geeft feitelijk aan Jezus niet te kennen, laat staan weet te hebben van het werk van de Geest.

Kennen we Jezus Christus als de weg tot de Vader, Het Leven, de Waarheid? Buiten Hem is enkel leugen. Een andere weg tot Het Leven is er niet. Alleen Jezus is Waarheid. Plaats voor relativisme, in de zin dat in alles wel waarheid zit en ieder het recht van waarheid claimen heeft, blijkt er hier niet te zijn. Hier stoten we op absolute waarheid en daarbij past het woord van Jezus dat zegt, dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Daarmee is elke andere weg uitgesloten. Het is een kwestie van accepteren of afwijzen. Waarheid vraagt kiezen. Waarheid is zwart/wit. Synthese is leugen. Het is een zaak van these en antithese in het geloof en in het leven daaruit. Dat wil zeggen tot in het ethisch handelen.

Wat is de kern van de verkondiging van de waarheid? Dat, wat we wat vaak onder de noemer van de Heilige Geest als bijzondere uitingen verkondigd horen en gedemonstreerd zien worden? Er is helaas, als het gaat om de boodschap van de Heilige Geest, maar al te veel koketterie. Veel het Heilige van de Geest onwaardig in verkondiging en presentatie. Veel dat ver af is van Waarheid.

De missie van Gods Geest is doorgeven wat Hij hoort, verband houdend met en uitlopend in de verkondiging van de toekomst. Een verkondiging die neerkomt op het verheerlijken van de Zoon van God als de Christus, de komende Koning, de Bruidegom die spoedig komt voor zijn Bruid. Zegt de Bruid de Geest na, Kom?!

Gebed

Dank Drie-enig God dat U ons wilt leiden in de volle Waarheid. Dat Uw Geest daartoe uit Uw Zoon, het levende Woord, neemt en het ons verkondigd. Hoe onderstreept dit de noodzaak Uw Woord en geboden serieus te nemen en dat in deze eindtijd vooral op ethisch vlak. Doe ons daarom in Uw Woord wortelen en laat het rijkelijk in ons wonen. Bewaar ons in en bij Uw Waarheid - Uw Woord - zodat we klaar zijn voor Uw wederkomst Here Jezus Christus, om Uws Naams wil amen.