

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 16:8-11

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

De wereld mag de Heilige Geest dan wel niet kunnen ontvangen (Joh. 14:17), maar ze wordt wel met Hem geconfronteerd. Hoe? Bijvoorbeeld in elke wedergeboren en met de Heilige Geest vervuld christen. In de ontmoeting met zo'n christen wordt de wereld vooral met zichzelf geconfronteerd. Het gij geheel anders (Ef. 4:20), dat voor de wedergeboren en Geestvervulde christen geldt, wordt haar duidelijk. De wereld ziet wie en wat die christen is, hij kan het er van aflezen – de christen heet immers niet voor niets een leesbare brief van Christus (2 Cor.3:3). Op dat moment wordt tot in het kleinste detail het verschil duidelijk tussen christen en niet christen en overtuigt de Geest al van zonde, gerechtigheid en oordeel. Denken we hier alleen maar aan de vele ethische problemen. Ziet de wereld het contrast? Als het goed is, zal dat zo helder zijn als het verschil tussen licht en donker. Wanneer je je christen noemt, is dat toch wel iets om voortdurend in herinnering te houden! Denk hier eens aan het allereerste begin van de christelijke gemeente toen deze net was gebouwd op het fundament, de Christus. Er ging zoveel van hen uit dat de bijbel zegt dat ze in de gunst stonden bij allen. Ze waren levende getuigen. Er viel zelfs schrik op de ongelovigen.

Het is goed ons hier en nu te realiseren tegen welke achtergrond Jezus de woorden van de tekstverzen van deze week plaatst. Hiervoor heeft hij met de discipelen gesproken over de haat die zij als zijn volgelingen in de wereld zouden tegenkomen (Joh. 15:18 v.v.). Hij sluit die perikoop af met de opdracht dat zij zijn getuigen zouden zijn en dat is niet meer en niet minder dan zijn Leven leven – beelddrager zijn, een leesbare brief. Dan doet de Geest zijn werk, overtuigend. Hoe is in de loop van de geschiedenis tot op vandaag gebleken dat de wereld niet op de christen zit te wachten. Maar daarmee geeft ze wel aan dat ze wel degelijk beseft heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat vaak is de uiting van haar haat een kiezen voor het laatste, het oordeel – hoe dwaas. Maakt dat bewegen?

Niet alleen in de wereld zal de wedergeboren en Geestvervulde christen tegenstand kunnen verwachten. Jezus gaf namelijk ook aan dat de tegenstand zelfs uit een hoek zou komen waaruit je het waarschijnlijk niet verwacht. Toen de synagoge, nu de christelijke gemeenschap, de gemeente en dat onder eenzelfde noemer: menend Gode een heilige dienst te bewijzen (Joh 16:1-4).

De achtergrond waartegen Jezus de tekstverzen van deze week plaatst, is nog sprekender. De tekstomgeving is immers die, waarin duidelijk werd wat Hém wachtte: het kruis. Een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer (Matt. 10:24). Als iets vanuit Gods Woord duidelijk wordt, dan is het wel dat Geest en kruis, Trooster en lijden bij elkaar horen. Dat heeft de wereld iets te zeggen – dat kan overtuigen!

Gebed

Een leesbare brief zijn van U Here Jezus Christus is allerminst gemakkelijk, dat blijkt juist in de confrontatie met allereerst de wereld. Maar ook binnen eigen kring, wanneer we willen gaan en staan voor uw Woord. Maar doe ons beseffen dat het Uw Geest is die zo ook door óns overtuigt. En is niet dat juist in onze tijd nodig, een overtuigen door U Geest van God van zonde, gerechtigheid en oordeel? En dat juist omdat Uw oordeel Vader nadert? Maak ons daarom een beeld van U, helder leesbaar, zonder compromis. In Jezus naam en om Jezus wil, amen.