

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 14:15-18

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten.

Met dit gedeelte van Johannes beginnen binnen het onderwijs van Jezus een aantal belangrijke verwijzingen naar de Heilige Geest. In de evangeliën als zodanig en in het evangelie van Johannes in het bijzonder is verder maar weinig door Jezus over de Heilige Geest gezegd. Om zicht te krijgen op het belang van de belofte van de vervulling met de Heilige Geest, een belofte die Petrus in navolging van Jezus' spreken op de eerste Pinksterdag als toegankelijk verklaarde, is het kennis nemen van wat Jezus aan zijn discipelen op dit punt heeft doorgegeven van groot belang.

Het eerste wat in het tekstgedeelte van deze week opvalt in het spreken van Jezus over het kunnen ontvangen van de Heilige Geest, is zijn benadrukken van het Hem liefhebben, gekoppeld aan het houden van zijn geboden. Omdat het gaat om een terugkerende gedachte binnen de perikoop waarin de gekozen tekstverzen voorkomen, zie vers 21 en ook vers 24, vraagt een en ander bijzondere aandacht. Het is Nehemia die al aangeeft dat er een relatie is tussen het onderhouden van Gods geboden en het gestand doen door God van zijn verbond, beloften (Neh. 1:5). Jezus laat weten dat het bewaren van zijn geboden (vers 15 en 21), wat gelijk is aan het bewaren van zijn woorden (vers 24), een bewijs is van het Hem liefhebben. Dit liefhebben van Hem, zich uitend in het bewaren van zijn geboden en Woord, blijkt volgens zijn spreken de aanleiding voor Hem om hoogstpersoonlijk voor ons de Vader te bidden ons de Trooster, de Heilige Geest te geven.

Het bewaren van Gods geboden en Woord is dus feitelijk voorwaardelijk voor het kunnen ontvangen van zijn Geest. Woord en Geest gaan altijd hand in hand. De Geest zal immers, zegt Jezus even later, uit het mijne nemen en het u verkondigen. Jezus wordt binnen de Bijbel het Woord genoemd (zie bijvoorbeeld Joh. 1 en Openb. 19:13). Kortom, de Geest gaat altijd én alleen op het Woord terug. Hij opereert nooit buiten het Woord om. Het Woord zou je het watermerk van Gods Geest kunnen noemen. Wat dit alles betekent? Dat je iemand kunt herkennen als vol en vervuld met Gods Geest vanuit diens liefde voor Jezus, een liefde die zichtbaar wordt in hoe zo iemand omgaat met Gods geboden en Woord. Wanneer iemand dus zaken van welke aard ook beweert en verkondigt die tegen Gods Woord en geboden ingaan, dan is Gods Geest daarbij absoluut niet betrokken. Niet voor niets spreekt Jezus over 'de Geest der waarheid'. Wordt er niet in het Woord gezegd dat Zijn woord waarheid is? Woord en waarheid vallen in de Geest samen, zoals ze samenvallen in Jezus en Jezus zag zich als absoluut een met de Vader. Er is niet voor niets sprake van de drie-eenheid.

Welke plaats heeft het Woord voor u, jou en mij tot in het alledaagse leven? Hier ligt het onderscheid tussen een christen en de wereld! Zonder de Heilige Geest ben je verweesd in deze wereld.

Gebed

Dat we beseffen dat Uw Geest nooit los werkt van Uw Woord, maar juist de liefde daarvoor aanwakkert. Het is die liefde, de liefde voor Uw geboden en Woord, die onze liefde voor U aantonen. Uw Geest maakt geboden en Woord zo levend, dat duidelijk wordt dat U Drie-enig God ons allerminst verweest hebt achtergelaten. U doet zich werkelijk kennen als wij Uw geboden en Woord bewaren. Bewaar ons Geest van God in en bij het Woord, om Jezus wil, amen.