

Bijbels perspectief

Woord van de week



Handelingen 1:3

...aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Hoewel Jezus na zijn opstanding meerdere malen aan diverse mensen is verschenen, de Bijbel spreekt zelfs over 'aan meer dan vijfhonderd' (1 Cor. 15:6) en in het bijzonder zijn directe volgelingen in meerdere omstandigheden bezocht, moet deze periode van verschijnen wel als heel bijzonder worden aangemerkt. Dit verschijnen vond veertig dagen achtereenvolgens plaats en had een duidelijk onderwijzend karakter. Een bijzonder plus boven de vele kentekenen die al de overige verschijningen onderstreepten. Het begrip dat daarvoor in het Grieks wordt gebruikt, bedoelt uit te drukken dat het daarbij gaat om 'overtuigend bewijs'. Op zich al opmerkelijk, maar toch is wat er hier veertig dagen lang gebeurt van veel groter betekenis!

Hoe bijzonder moet het zijn geweest om daarbij aanwezig te zijn. Onderwijs van de Opgestane, de Christus. Eén vast thema. Het Koninkrijk van God. Menig christen nu, die uitziet naar de wederkomst, zou daar wat graag bij zijn geweest. Want Jezus vertelde niet zo maar iets over dit onderwerp, nee, Hij sprak over niets minder dan *al* wat het Koninkrijk Gods betreft. En als iemand met gezag en kennis van zaken over dit onderwerp kon spreken dan was het Jezus, de Christus zelf! Het kan niet anders of het moeten, wat dit thema aangaat, indrukwekkende en onthullende dagen zijn geweest voor Jezus' discipelen.

Eigenlijk gaat Jezus nu verder op het thema dat heel zijn bediening vóór Pasen al kenmerkte. Ook toen stond immers het Koninkrijk van God centraal. En zoals we aan het begin van de lijdenstijd zagen, legde Hij ter 'inleiding' van die tijd, een tijd die uitmondde in zijn lijden en sterven op Golgotha, de nadruk op *de Christus* toen Hij de directe vraag aan zijn leerlingen stelde: wie zeggen de mensen dat Ik ben (Matt. 16:13), om zo uit te komen bij de vraag: en gij, wie zegt gij dat Ik ben (vers 15). Toen Petrus had geantwoord dat Hij de Christus was (vers 16), had Jezus iets opmerkelijks gezegd. Hij gaf namelijk aan dat op die belijdenis, de belijdenis dat Hij de Christus van God is, de gemeente gebouwd zou worden (vers 18). Die uitspraak gaf het belang aan van het thema dat Jezus nu, na zijn opstanding, in een veertig dagen durend onderwijs in het bijzonder benadrukt: het Koninkrijk van God. Instructies voor, dan wel met het oog op de verkondiging! Zijn wij niet alleen vertrouwd met die specifieke boodschap, maar vooral ook, kenmerkt het nog het leven van de gemeente en van ons persoonlijk?

We zijn op weg naar Hemelvaart, een in het kader van Jezus' 40 dagen lang verkondigde boodschap uiterst belangrijk feest: de Zoon van God nam zijn rechtmatige plaats in naast de Vader, op de troon. Het is dit feest dat leidde tot het Pinksterfeest - de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest, die het onderpand wordt genoemd van onze erfenis en hoort onder de noemer van dezelfde boodschap van het Koninkrijk. Kennen we de Heilige Geest, heeft Hij in ons alle ruimte om de Zoon te openbaren, zó dat Hij ons straks herkent? Toch een zaak om je, op weg naar Hemelvaart, eens in te verdiepen, die boodschap van het Koninkrijk, van de Koning, de Christus...

Gebed

Dat de boodschap van het Koninkrijk, van de Koning, de Christus ons leven meer en meer mag en zal bepalen, juist nu de tekenen van de tijd zo nadrukkelijk Uw spoedige wederkomst onderstrepen Here Jezus. Dat we ons verlangend uitstrekken naar het deel te mogen hebben aan Uw meesterlijke plan met ons in Uw Zoon Vader - bestemd als bruid voor de Bruidegom, het bruiloftsmaal van het Lam. Dat we daarom ook verlangen naar meer van de volheid van Uw Geest. Drie-enig God en Vader U komt toe alle lof, dank eer en aanbidding. Amen.