

Bijbels perspectief

Woord van de week



Openbaring 22:16

*Ik, Jezus, ... Ik ben de wortel en het geslacht van David,
de blinkende morgenster.*

(Nog even en) een nieuw jaar ligt voor ons als een nog onbeschreven blad. Voor veel mensen heeft dat iets unheimisch, dan wel tenminste geeft het een gevoel van onzekerheid. Wat staat je te wachten dit jaar. En als je al weet hebt van een aantal zaken die je te wachten staan, kan het zijn dat daarbij toch juist een gevoel overheerst van: hoe pakt het uit. Een onderzoek, een examen, een relatie, je werk, je toekomst... Niet verwonderlijk dat heel wat mensen in dergelijke omstandigheden wat graag zekerheid zouden hebben, dan wel houvast en daarnaar zelfs zoeken. Juist in deze tijd zijn er velen die, hoewel ze zeggen nergens in of aan te geloven toch hun toekomst laten lezen uit bijvoorbeeld de kaarten of de sterren en dergelijke.

Misschien is u of jou ook wel eens gevraagd onder welk dierenriemteken je bent geboren. Menigeen, tot zelfs onder wie zich christen noemt, is er van overtuigd dat een en ander zondermeer iets zegt van je karakter en dat het in menig omstandigheid van waarde is en kan zijn om het antwoord te weten. En al zeg je er geen waarde aan te hechten, een stiekeme blik in een horoscoop is voor velen de gewoonste zaak van de wereld.

Een opmerkelijk vers dit keer uit het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek voor deze eerste week van het nieuwe jaar. Een tekstwoord zeker bestemd voor wie zich in het voorgaande min of meer kan vinden als het gaat om het verlangen naar zekerheid, houvast zo aan het begin van weer een nieuw jaar. Jezus stelt zich voor. Niet zo maar, maar heel concreet en dat laatste met vooral inhoudelijke consequenties voor degene die het met Hem waagt, ook dit jaar. In dit voorstellen in dit tekstvers klinkt voor wie Kerst gevierd heeft iets bekends: de wortel en het geslacht van David. Maar Hij is hier niet het Kerstkind, maar... de Opgestane Verheerlijkte Zoon van de Vader en dat geplaatst in een bijzonder kader. De Wederkomst. Een toekomst om per dag naar toe te leven – Hij nodigt tot een voortzetten van Advent: verwachten.

Het gaat om een toekomst die elk jaar dichterbij komt en vast en zeker is, zoals zijn eerste en pas gevierde komst een geprofeteerd en in tijd en ruimte gerealiseerd historisch gegeven is gebleken! Toen wees een ster de weg. En ook naar die toekomst, de wederkomst wijst een Ster de weg. Alleen geen ster uit de dierenriem, maar Hijzelf, Jezus de Christus is de Blinkende Morgenster. Bent u, ben jij onder dat gesternte wedergeboren? Als je daarop volmondig 'ja' kunt antwoorden, zoek het dan niet in de sterren zoals in het begin aangegeven, dat is Hem een gruwel, zoek het bij Hem. Vertrouw je aan Hem toe. Aan Hem die gezegd heeft dat zijn oog zelfs op de mus is! (Matt. 6:26 en 10:29-31) en besef dat u, jij en ik de mus volgens Zijn zeggen verre te boven gaan! Dus, niets onzekerheid, geen angst voor schaduwen, zelfs niet van de dood, want Hij is er bij. Hij die vanaf het begin heeft gezegd en het in dit vers herhaalt: IK BEN. Ofwel, zoals Kerst al vooruit klonk: Immanuël – God met ons. Dat betekent: een gezegend nieuw jaar. Vast en zeker!

Gebed

Wat ons te wachten staat in het nieuwe jaar weten we niet Vader, maar één ding is zeker, namelijk, dat U Uw naam nooit verloochent: Immanuël. U Here Jezus Christus hebt de inhoud van die Naam gespeld op Golgotha en als waar bekrachtigt in en met Uw opstanding. U leeft! Wat we maar al te goed weten is dat het leven, voor zelfs een kind van U, maar wat pijn kan doen. Geef dat we juist ook dan de werkelijkheid van Uw naam mogen ervaren – God met ons. Draag ons per dag Drie-enig God in Uw liefde en trouw, om Jezus wil en uit genade, amen.