

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### *Mattheüs 6:33*

*Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.*

Het 'maar' waarmee het gekozen tekstvers begint, duidt op een volstrekte tegenstelling met hetgeen Jezus vooraf aan dit vers heeft gezegd. In dit geval, dat de volgeling van Jezus andere prioriteiten dient te stellen dan degene die Hem niet volgt – de wereld. Ik gebruik nadrukkelijk 'dient te stellen', want het 'zoekt' dat Jezus gebruikt is namelijk een gebiedende wijs. Het is dus een opdracht die je als kind van God hier krijgt. Deze opdracht van Jezus past niet alleen bij Zijn verkondiging: het Koninkrijk van God, maar in relatie daartoe ook bij het waartoe de mens - vanuit Gods plan - oorspronkelijk bestemd is: het Hem gelijkvormig worden, Zijn beeldrager zijn, veranderen naar Zijn beeld van ogenblik tot ogenblik om uiteindelijk als bruid door de Bruidegom te worden aangenomen!

Om daarbij uit te komen, bij dit doel van God voor de mens in Jezus Christus, dient het zoeken naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid ons leven dus te bepalen. Dit komt neer op een uit, voor en tot Hem leven, een Hij in mij en ik in Hem zijn én blijven. Dat is, zoals al eerder bleek, allesbehalve gemakkelijk. Het vraagt een verloochenen van jezelf, een opgeven van eigen rechten enz., een kortom meegekruisigd leven om zo door ons heen ruimbaan aan Zijn opstandingsleven te geven. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Opmerkelijk met betrekking tot het door Jezus gebruikte werkwoord 'zoekt' is, dat het Griekse werkwoord geen enkele ruimte geeft aan 'de Koninkrijk nu gedachte', die uitgaat van de idee dat wij Zijn koninkrijk in het hier en nu hebben te realiseren. Het gaat erom, om het met vorige week te zeggen, een leesbare brief te zijn. Jezus leven in en door mijn leven.

Dan wordt duidelijk dat de aansporing, en dat zeker in het licht van wat Jezus als contrast met de wereld aangaf, een appèl is op een onverdeeld hart. Dat is een Jezus *volkomen* toegewijd hart hebben. Een voor 100% gaan voor Hem en Zijn zaak. In het Oude Testament zien we als voorbeeld hiervan koning Jotam (2 Kron. 27:6) die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld koning Amazia (2 Kron. 25:2), God volkomen diende. Van Jotam heet het '*Jotam betoonde zich een krachtig man, want hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Here, zijn God*'. Daar tegenover wordt van Amazia gezegd: '*Hij Amazia deed wat recht is in de ogen des Heren, maar niet met een volkomen toegewijd hart*'. Wanneer we de geschiedenis van Amazia lezen, zullen we zien dat een niet volkomen toegewijd zijn onherroepelijk tot verlies leidt. Innerlijke verdeeldheid levert alleen maar geestelijke schade op! Daarom, ga ik voor 100% voor Jezus Christus?

### **Gebed**

Als er één ding opvalt Vader, met betrekking tot Uw Woord, dan is het wel dat U volkomen eerlijk bent en de relatie met U in en door Uw Zoon niet mooier afschildert dan ze in werkelijkheid is. Het is alles of niets, leven of dood. Laat me niet verwaasd zijn en worden door de schittering van de wereld maar gegrepen door het grootse vooruitzicht in Jezus Christus te verwachten: delen in Zijn heerlijkheid. Uit genade om Zijns Naams wil. Amen.