

Bijbels perspectief

Woord van de week



1 Thessalonicenzen 5:23

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

De omschrijving van God als ‘de God des vredes’ vinden we binnen het Nieuwe Testament slechts een aantal keren terug en dan alleen bij Paulus. Als iemand de diepte en inhoud van deze omschrijving van God in zijn leven had ervaren, dan is het immers Paulus wel. Hij, die ‘dreiging en moord had geblazen’ tegen de volgelingen van Jezus (Hand. 9:1), was op weg naar Damascus door God gegrepen en vond door de genade van Jezus Christus zodanige vrede met Hem, dat hij kon getuigen dat hij niet alleen door God *geroepen* was, maar dat het God *behaagd* had zijn Zoon in hem te openbaren (Gal. 1:15,16)! Dit laatste raakt het inhoudelijke van het gekozen tekstvers dat in één woord is samen te vatten: heiliging.

Het ‘veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid’ naar het beeld van Gods Zoon, ‘zijn heerlijkheid weerspiegelen’, ‘Hem gelijkvormig worden’ en ‘heiliging’ blijken volgens het Woord van God onlosmakelijk met elkaar verbonden. De basis daarvoor is: vrede met God. God kennen als de God des vredes. En wie Hem als zodanig kent, is geroepen beelddrager te worden - Hem uit te stralen. Paulus verbindt dit in Galaten aan ‘verkondiging’ (Gal. 1:16). Het wie en wat iemand namelijk in en door Christus mag én moet zijn, spreekt vele malen meer dan duizend welgekozen woorden! Het een leesbare brief van Christus zijn (2 Cor. 3:2,3)! Dat worden we als we God de volle ruimte in ons leven geven om ons te heiligen naar geest, ziel en lichaam, zodat we bij de komst van ‘onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn’.

Hem de volle ruimte geven klinkt eenvoudig, maar is dat blijkens de praktijk allerminst! Oswald Chambers zegt terecht dat heiliging ‘gaat kosten’. Het betekent allereerst een volkomen opgeven van jezelf, het sterven aan jezelf, het verliezen van je ik om dan vervolgens ‘één gemaakt te worden met Jezus, zo, dat dezelfde innerlijke gesteldheid die Hem leidde, ons zal leiden’ (Oswald Chambers in ‘Geheel voor Hem’). Als Paulus God omschrijft als ‘God des vredes’ is dát wat hijzelf op de weg naar Damascus heeft ervaren. Hij werd in de meest letterlijke, maar ook geestelijke zin van het paard geworpen en vanaf toen door maar één verlangen gedreven, Hem gelijk worden! Hij ontving de openbaring van dit geheimenis: als bruid bestemd voor de bruidegom! Daartoe dienen we de weg van heiliging te gaan! Wij leven toe naar de wederkomst van Jezus Christus! Zie ik daar niet alleen naar uit, maar stuw de in en door Jezus Christus gevonden vrede met God mij ook zodanig dat ik Hem de volle ruimte geef zijn Zoon in mij te openbaren? Een zaak die ook van mijn kant actie blijkt te vragen!

Gebed

Dank U Vader dat we in en door Jezus Christus vrede met U hebben mogen vinden en dat de weg daartoe nog steeds open is en U daar naar verlangt. Maar die gevonden vrede zal ons doen verlangen, en tegelijk stuwen, om Hem gelijkvormig te willen worden. Uitzien naar U Here Jezus Christus zal zich daarom vertalen in het de Vader de volle ruimte geven ons te heiligen. Neem ons, breek ons, vul ons en maak ons tot een leesbare brief om Jezus wil. Amen.