

Bijbels perspectief

Woord van de week



Lucas 1:31-33

...gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

Wie is niet vertrouwd met deze woorden van Lucas. Rond kerst zal dit vast en zeker weer één van de gedeeltes zijn dat wordt voorgelezen. Eigenlijk zou je na die lezing, net als Filippus de kamerling vroeg na diens lezen van Jesaja 53, de vraag eens moeten stellen: verstaat gij wat gij leest - hebt horen voorlezen?

Immers, wordt niet wat vaak alleen - eenzijdig - het accent gelegd op de geboorte van Gods Zoon als zijnde Jezus, wat *Verlosser* betekent? O zeker, zelfs Maria onderstreept even later, als zij Elisabet bezoekt, de geweldige betekenis van dát aspect van de geboorte van Gods Zoon, Jezus: Verlosser, Heiland. En zij bezingt dat in haar lofzang zelfs allereerst als voor zichzelf heel persoonlijk: *mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland*, om vervolgens het aspect van de verlossing door te trekken naar het volk Israël, terwijl ze daarbij het 'Immanuel' - God met ons - benadrukt door expliciet te spreken over: 'God, mijn Heiland'. Kortom, vanuit genade en op grond van het 'alzo lief had God de wereld', verder getrokken naar héél de wereld: de aankondiging van de geboorte van Jezus raakt Gods doel om de in zonde gevallen mensheid te verlossen, máár het gaat daarbij niet om de verlossing als doel in zichzelf!

Lezen we daarvoor de aankondiging die Gabriël aan Maria deed eens zorgvuldig door. Dan blijkt nadrukkelijk dat het met de verlossing niet ophoudt. Luister naar wat de engel met betrekking tot Gods komst in Jezus in deze wereld zegt in het slot van de voor deze week gekozen tekstverzen. Hoe blijkt dan die verlossing geladen? Wat blijkt de positie van de Zoon van God uiteindelijk te zijn? We worden dan gewezen op *zijn koningschap*! En dat hier allereerst van Gods Zoon over Israël. Ook dáárop zal Maria in haar lofzang hebben gedoeld toen ze sprak over 'God, haar Heiland' die zich het lot van haar volk heeft aantrokken!

Zoals wij op basis van Gods Woord weten, lezen we alleen maar eens het ons door Jezus geleerde gebed 'het Onze Vader' door, het bedoelde Koningschap van de Zoon van God strekt zich verder uit dan alleen maar betrokken op Israël! En daarmee raken we een met de viering van kerst meestentijds uit het oog verloren hoofdzaak! Een aspect dat straks ook de herders als het belangrijkste aspect verkondigd zal worden. Vanuit het Nieuwe Testament wordt in deze het hierboven aangetipte Jesaja 53 van groot belang, het verstaan daarvan doet Israël als zodanig *nog* niet. Zoals gezegd, kerst ademt in één: kribbe, kruis en kroon, en dat in de namen van de Zoon van God bewust besloten en door Maria samenvattend bezongen met de woorden: God, mijn Heiland.

Gebed

Open onze ogen voor het door U bedachte heilsplan Vader, zodat we ons leven daarop richten en leven. Doe ons Uw Zoon zien, Jezus, mijn Here en... mijn Koning, de Christus. Geef dat we uw heilsplan in het juiste perspectief zien en verkondigen: kribbe, kruis en kroon. We bidden U kom spoedig terug om Uw van voor de grondlegging der wereld voorgenomen plan te volvoeren. Uit genade en om Jezus wil. Amen.