

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Galaten 6:14a**

*...ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan  
in het kruis van onze Here Jezus Christus...*

Een merkwaardige tekstkeuze om de adventsperiode mee te beginnen? Of misschien toch niet? Sowieso kan gesteld worden dat het gekozen tekstgedeelte *het waartoe* van de komst van de Zoon van God in deze wereld zodanig onderstreept, dat het algemeen overheersend sentiment rond en met kerst, het romantisch sentiment van 'kindeke teer en kindeke klein', teniet wordt gedaan door de realiteit van dit tekstwoord: het kruis. Het binnen christelijke kring al meer groeiend besef dat kerst als feest niet echt Bijbelse papieren heeft, gaat misschien net iets te ver, maar spoort vervolgens wel aan tot bezinning. In elk geval kan het geen kwaad om in de periode vooraf aan kerst - in de adventstijd - de accenten eens aan de hand van Gods Woord juist te leggen.

Het mag toch opmerkelijk genoemd worden dat binnen het Nieuwe Testament alleen Mattheüs en Lucas echt aandacht besteden aan het gebeuren dat met kerst bij ons centraal staat: de geboorte van Gods Zoon. Wie zich werkelijk de moeite getroost en de beiden daarop goed bestudeert, zal tot de ontdekking moeten komen dat zij die moeite met de kersttijd en viering hebben, tenminste deels zeker gelijk hebben. Zondermeer zal duidelijk worden dat alle opsmuk rond deze tijd bijkans ongepast genoemd moet worden, waarmee niet gezegd wil worden dat we de donkere dagen van het jaar als zodanig niet van wat sfeer mogen voorzien.

Kijken we naar het gekozen tekstgedeelte voor wat deze periode - advent en kerst - aangaat. Net als de overige apostelen rept Paulus nergens over kerst, al zal hij van het heilsinhoudelijke ervan zeker hebben geweten. Hij stelt op bijna dramatische wijze - let daarvoor op de woorden: *ik moge er voor bewaard blijven* - dat zijn roem *alleen* is in het kruis. Hij doelt daarmee op de daar tot stand gebrachte verzoening, die, wanneer geaccepteerd vanuit een oprecht besef van ons zondaar zijn, de weg opent tot Gods gedachte heil, ingezet met de geboorte van Zijn Zoon! Wat dit heil, dankzij het kruisoffer!, dan inhoudt geeft hij hier ondermeer aan in de drie titels, benamingen, van de Zoon van God: *Here Jezus Christus*. Wanneer we in de komende tijd acht geven op wat Mattheüs en Lucas rond de geboorte van de Zoon van God vertellen, dan zullen we deze drie benamingen nadrukkelijk bij hen naar voren zien komen en met betekenis geladen zien worden. En ten slotte zal blijken hoe cruciaal in dat alles het kruis is, en wel zo, dat het je Paulus doet nazeggen: ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus. Genoemd in één adem, heeft elk van de benamingen haar heilsinhoud: kribbe, kruis... kroon!

### **Gebed**

Hemelse Vader ik bid U dat de tijd die wij adventstijd noemen voor ons Bijbels geladen mag zijn, zodanig, dat wij vanuit Uw Woord zicht krijgen op Uw heilsplan gedacht van voor de grondlegging der wereld en ingezet met de komst van Uw Zoon in deze wereld. En geef ons die genade dat we van harte Paulus naspreken: ik moge ervoor bewaard blijven te roemen in anders dan het kruis van onze Here Jezus Christus, tot eer van U Drie-enig God, Vader Zoon en Heilige Geest. Amen.