

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### *Johannes 16:8*

*En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel...*

Het is de Here Jezus zelf die deze woorden spreekt, en zo aan de discipelen één van de belangrijkste primaire taken van de Heilige Geest, naast zijn werk als Trooster, weergeeft. De hier genoemde werking van Gods Geest lijkt alleen gericht te zijn op de wereld en misschien is het daarom, dat de gemiddelde christen meent dat de woorden van dit tekstwoord niet direct hem of haar betreft. Toch is dat een niet verdedigbare visie als we kijken naar bijvoorbeeld Paulus die in Romeinen 12:2 de christen nadrukkelijk waarschuwt voor een aan de wereld gelijkvormig worden. En wie eerlijk durft te zijn, zal moeten erkennen dat dit voor christenen zowel een levensecht als levensgroot gevaar is. Hoe reëel dit gevaar is, bleek al in de tijd van Paulus, getuige zijn mededeling met betrekking tot Demas (2 Tim. 2:4)! Waarschuwt ook Jacobus niet voor 'vriendschap met de wereld' als zijnde 'vijandschap met God' (Jac. 4:4)? Jezus zelf laat niet voor niets weten dat we wel *in* deze wereld zijn (Joh. 17:11) maar niet *van* deze wereld (Joh. 15:19)!

Kortom, de in het gekozen tekstvers aangegeven primaire werking van Gods Geest geldt ook terdege de christen náást de niet christen *in* deze wereld. Dat rechtvaardigt de vraag of Gods Geest onder ons die zeggende christen te zijn nog wel die ruimte heeft?

Er wordt, terecht!, tot binnen de reguliere kerken aandacht gevraagd voor Gods Geest en diens werkingen. Maar wordt daarbij in onze tijd niet te vaak en te veel gefocust op krachten, wonderen en tekenen? Bovendien, als Gods Geest werkelijk de volle ruimte op het christelijk erf, ongeacht denominatie, zou krijgen, zou Hij dan niet met de genoemde primaire werking beginnen, lettend op de huidige situatie in mening kerk, groep of kring waar Gods Woord en geboden al minder serieus worden genomen, ja, botweg worden geschoffeld en wereldgelijkvormigheid haast troef schijnt?

O zeker, Gods Woord spreekt over uitingen van de Heilige Geest, maar niet voor niets begint Jezus sprekend over het werk van de Heilige Geest met zijn primaire werking: overtuigen! Zal, kan en mag de Heilige Geest dat onder ons nog wel? Gelet op de ernst van de bij die werking horende zaken - zonde, gerechtigheid en oordeel - toch een onderwerp voor bezinning! Het was David die al bad dat God zijn hart zou doorgronden om te zien of hij op een heilloze weg was... (Ps. 139:23,24). Want beseffen we nog, dat het gaat om eeuwig heil? Geven we daarom Gods Geest de kans om zijn primaire werking op ons leven dagelijks toe te passen! ...zal, kan en mag Hij overtuigen?

### **Gebed**

Misschien raken we hier wel een van de grootste manco's onder ons christenen Vader, dat U door Uw Geest niet meer de ruimte krijgt om zonde aan te geven, de weg tot gerechtigheid te wijzen en te waarschuwen voor Uw oordeel. Als wij als Uw kinderen ons in deze tijd ergens bewust van zouden moeten zijn, dan is het wel dat de eindtijd waarin wij leven ook gekenmerkt wordt door oordeel. Doorgrond en ken daarom ons hart o God en zie of we ons op een heilloze weg bevinden en leidt ons terug op de weg van Uw Woord. Om Jezus wil, amen.