

Bijbels perspectief

Woord van de week



Colossenzen 1:27

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Aan wie heeft God de rijkdom van het geheimenis waarover Paulus spreekt, willen bekendmaken? In het vers voorafgaand aan het gekozen tekstvers van deze week vinden we daarop het antwoord: aan zijn heiligen. En als we de perikoop in het geheel doorlezen, dan blijkt het daarbij te gaan om diegenen aan wie het evangelie van het Koninkrijk niet voor niets is verkondigd, dat wil zeggen, toehoorders die in antwoord op die verkondiging hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd. Daartoe behoorden op het moment dat Paulus dit tekstwoord schreef niet alleen de leden van de gemeente van Colosse toen, maar ook elke gelovige vandaag behoort daartoe! Ook wij mogen vallen onder de noemer 'heiligen'. Paulus wist zich door God geroepen en gedreven het hem geopenbaarde geheimenis te verkondigen.

Enkele vragen dringen zich nu op. Allereerst, waar doelt Paulus met het gebruik van het begrip 'geheimenis' op? Vervolgens, is het in het licht stellen daarvan in onze tijd nog (wel) steeds de kern van de gebrachte evangelieboodschap? En ten laatste, ben ik als kind van God bekend met deze boodschap én, beseft ik waarachtig de waarde er (nog) van?

In het gekozen tekstvers maakt Paulus ondubbelzinnig duidelijk wat het geheimenis onder de heidenen inhoudt: Christus *in* u, de hoop der heerlijkheid. Het Grieks spreekt niet over 'onder' maar over 'in', immers Hij wil als ik op zijn klop de deur van het hart open doe, binnenkomen en maaltijd met mij houden. Als dit een werkelijkheid geworden is dan zal dat zich uiten, wij mogen naar zijn beeld veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid - Hem gelijkvormig worden en dat met het oog op de bruiloft van het Lam die aanstaande is. Terecht mogen we ons afvragen in hoeverre die hoop de evangelieboodschap vandaag nog kenmerkt. Misschien goed om uzelf dit eens af te vragen? Wanneer we kijken naar vers 28 dan mag duidelijk worden dat het Paulus menens was - hij wilde dat ieder mens in Christus volmaakt zou zijn!

Hoe is het wat dat aangaat voor mij? Ben ik bekend met deze boodschap, het bestemd zijn voor de troon, bruid van het Lam - het Christus *in* mij als de hoop van die heerlijkheid? Het is niet alleen zaak voor de voorganger om zich in de verkondiging hiervan in te spannen (vers 29) en er op toe te zien dat we als reine maagd verbonden zijn aan één Man, Jezus Christus, maar ook ik zelf heb, zoals al eerder opgemerkt een eigen verantwoordelijkheid in deze. Daarom, ben ik naast bekend met dit geheimenis me ook bewust van hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is? Is Christus *in* mij?

Gebed

Vader, U hebt het kostbaarste gegeven - Uw Zoon voor mij. En dat, opdat Uw voornemen doorgang zou hebben: Uw kind bestemd voor Uw Zoon als bruid voor de Bruidegom, Hem gelijkvormig worden. Doe me de rijkdom beseffen van Christus in mij, het hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis. Open mijn ogen want ik wil Jezus Christus mijn Heer en Koning zien, om zijns Naams wil. Amen.