

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **2 Corinthiërs 10:5**

*...zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenkstel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus...*

Aan actualiteit heeft dit tekstvers niets verloren, vindt u ook niet? Immers, is het overtrokken om te stellen dat het gevaar dat Paulus hier benoemt zich in onze tijd meer dan ooit manifesteert? Worden niet in steeds rapper tempo Bijbelse normen en waarden kritisch becommentarieerd, wat heet, simpelweg onderuit gehaald? Zaken waar vroeger, voor ieder begrijpelijk, over zonde werd gesproken, worden nu - zelfs vanaf menig kansel - onder de noemer 'liefde' - gepropageerd en... aangemoedigd. Paulus spreekt in Romeinen 1 met betrekking tot één van deze zaken over 'bijval verlenen'! En wat te denken van het openlijk bevragen van Gods Woord als zodanig? Onder de noemer 'toen was geloof heel gewoon' is bijvoorbeeld de EO, volkomen in strijd met haar oorsprong, inmiddels een campagne gestart om de nog overgebleven aanhang te overtuigen dat er anders met Gods Woord omgegaan mag/moet worden. In dit programma acterende coryfeeën uit het verleden, zoals bijvoorbeeld Henk Binnendijk, maken geen gebruik van de hun geboden kans om te waarschuwen voor de ingeslagen koers. In plaats van het opwerpen van schansen, het slechten van bolwerken en onder gehoorzaamheid van Christus brengen, zien we het volstrekt tegengestelde plaatsvinden!

Wordt het niet hoog tijd om tot bezinning te komen? Wordt er door wie zich christen noemt nog de zwaarte van een tekstwoord als dat wat voor deze week gekozen is, beseft? Zijn we ons bewust van de consequenties van het negeren van deze specifieke woorden van Paulus? Consequenties duidelijk in Gods Woord beschreven? Het heil is hier in het geding!

Het mag evident heten dat wat zich met name in onze tijd op geloofsterrein afspeelt tenminste de contouren weergeeft van wat Jezus beschrijft onder de noemer 'eindtijd'. Laten we eerlijk zijn, de afval is volop en ongebreideld binnen alle christelijke gelederen gaande, ongeacht denominatie. Gods Woord wordt qua zeggingskracht en autoriteit breeduit en volop gemarginaliseerd. Het eigen denken bepaalt, ja geldt als, de laatste waarheid. Hebben we in een tijd waarin de duivel voor de meeste christenen allang van het toneel verdreven is, nog enige notie van zijn rol in deze? Is de wapenrusting Gods, zoals beschreven in Efeze 6, niet door menigeen bij het groot vuil gezet? Zal Jezus nog *het* geloof vinden als Hij terugkomt? Of houden we daar sowieso geen rekening meer mee...

Excuus voor dit zwaar geladen woord van de week, maar ik had de indruk dat een 'wake up call' best wel eens gehoord mocht worden! Laten we het tekstwoord serieus nemen en dat met betrekking tot ons eigen leven.

#### **Gebed**

Dat uw kinderen wakker worden Vader en de ogen geopend krijgen voor wat zich juist in deze tijd afspeelt. Dat we juist nu de volle wapenrusting aantrekken en bereid zijn niet alleen in het defensief te gaan, maar in het offensief! Dat we elkaar in deze aansporen, beseffend dat Gods Woord stand houdt in eeuwigheid en geen duimbreed zal wijken en we door dat Woord geoordeeld zullen worden. Dat we elke redenering en bedenkstel tegen Uw Woord ingaand, als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan U Here Jezus Christus. Amen.