

Bijbels perspectief

Woord van de week



Romeinen 8:29

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons...

Opnieuw een bijzonder kostbaar tekstvers, één dat naadloos aansluit bij het gekozen tekstvers van vorige week. Immers, het ‘weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren’ toen, raakt concreet het in de tekst van deze week centraal staande begrip ‘gelijkvormig’. Het is zaak het nu gekozen tekstvers vanuit de context te belichten.

Boven de perikop hebben de vertalers van de NBG vertaling van 1951 gezet: de hoop van de kinderen Gods. Dit wijst ondubbelzinnig op het door God de Vader tevoren bestemd zijn van zijn kind om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Vanuit de context wordt duidelijk dat het veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid een continu proces is, dat haar voltooiing vindt op het moment van de wederkomst van Jezus Christus, ofwel, de voleinding van deze eeuw. Dan zullen de zonen Gods openbaar worden, iets waarop de gehele schepping met reikhalzend verlangen wacht - van kind naar zoon! Als iets zichtbaar en ‘hoorbaar’ is in deze tijd - meer dan ooit tevoren, dan is het wel het zuchten en kreunen van de schepping in al haar delen, alsof ze in barensoed is. In combinatie met overige tekenen van de tijd, een aanwijzing dat de wederkomst niet lang meer op zich zal laten wachten?

Zondermeer laat een en ander zien dat er door Gods kinderen ernst gemaakt dient te worden met het van kind zoon worden. Het veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, met als uiteindelijk resultaat de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. Dit blijkt, wanneer we de gekozen tekst lezen, een zaak die God zich van tevoren had gedacht. Het past wat dat aangaat onder de noemer ‘voornemen’. Hier kan en mag gewezen worden op dat opmerkelijk bemoedigende woord van Paulus in Efeze 1:4 dat vertelt, dat God de Vader de mens in Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Echter, wat doen we daarmee, en dat helemaal als we beweren wedergeboren te zijn? Bewerk ik, zoals de Bijbel zegt, mijn behoudenis met vreze en beven? Dat wil zeggen, geef ik de stille Beeldhouwer van God de ruimte mij aan het beeld van de Zoon gelijk te maken?

Uit de context van ons tekstvers valt op te maken, dat alle omstandigheden van en in ons leven in dit proces een rol spelen - God doet alle dingen medewerken ten goede! We mogen het leven dan ook vol vertrouwen leven met de Vader, die alleen ons in en voor Christus op het oog heeft en houdt! Wij leven onder zijn regenboog behouden in hoop, *[e]n een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is*. Dit laatste laat zien dat u en ik daadwerkelijk in het veranderingsproces betrokken zijn. Besef ik mijn bestemming?

Gebed

Dank U Vader dat we door U bestemd zijn voor Uw Zoon, Jezus Christus, en U verlangt ons naar zijn beeld te veranderen zodat we Hem gelijkvormig worden. Doe ons beseffen dat dit geen vrijblijvende zaak is, maar dat het betekent een afzien van mezelf en een mijn blik gericht houden op de leidsman en voleinder van het geloof. Geest van God neem daarom in mijn leven de volle ruimte – niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij. Amen.