

Bijbels perspectief

Woord van de week



Zacharia 4:6b

*...niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest!
zegt de Here der heerscharen.*

Dit Godswoord hoort bij een visioen van een gouden kandelaar en twee olijfbomen dat Zacharia ontving vlak na de terugkeer van Israël vanuit de ballingschap en de teruggekeerden ernst wilden maken met de herbouw van de tempel, maar de nodige tegenwerking van de kant van de Samaritanen ondervonden. Als alles tegen lijkt te zitten en de herbouw vertraging dreigt op te lopen, spreekt God door dit woord. Wat een bemoediging! Maar tegelijk, wat een les en dat niet alleen voor de teruggekeerden toen, maar ook voor ons nu. Als er iets is wat God hier duidelijk maakt, dan is het wel dat in omstandig-heden als waarmee de teruggekeerden hier werden geconfronteerd geen enkele menselijke inspanning, van welke aard ook, een oplossing kan en zal bieden.

Het is de mens eigen om bij tegenspoed direct zelf de handen uit de mouwen te willen steken en het heft in eigen handen te nemen, desnoods door ruiten en roeien te gaan. Maar het is God die Israël hier duidelijk maakt, dat Hij niet wil dat de herbouw met een beroep op menselijke machtsmiddelen mag plaats-vinden. Als het gaat om Gods zaak, dan gelden sowieso zonder meer andere principes! Concreter: dan dient er louter op Gods kracht, de werking van zijn Geest vertrouwd te worden! Een gegeven dat, ondanks een veelvuldig aanhalen en beroepen op dit geweldige Godswoord, toch vaak uit het oog wordt verloren. Een voorbeeld? Wat denkt u van het onderwerp 'gemeente', ook Gods huis? Is alles oké als het gaat om dat 'huis'?

Neem de eroderende invloed van zeker de wereld in deze tijd op de gemeente! Hoe wordt hier groei belemmerd door secularisatie. Kerkverlating is troef! En wat zien we? Dat alle middelen uit de kast worden gehaald om hier iets aan te doen om zo alsnog 'het tij te keren'. Zo wordt menig gemeente inmiddels al via management principes bestuurd. Strategieën rond gemeentegroei zijn ontwikkeld enz., het begrip 'missionaire gemeente' is intussen hot. Om in deze tijd aan te spreken, wordt een dienst al meer op het gevoel ingericht. Gevolg? Tal van 'bloeiende' mega gemeenten ontstaan, maar, dat wel via het principe van een veelal leeg vissen van de overige kerkelijke vijvers... Kortom, wordt niet juist door Gods volk ook nu bevestigd dat 'kracht en geweld' ondanks schijnbare succesverhalen niet helpt?

De kandelaar die Zacharia zag, was een altijd brandende kandelaar van goud! Type van hoe God zijn huis zag en ziet, van goud - zuiver - en altijd licht verspreidend, want de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen en dat louter op basis van de kracht van Gods Geest (Matt. 16:18b)!

Gebed

Leer ons om volledig op u Vader te vertrouwen in welke omstandigheid dan ook en niet te gaan voor en in eigen kracht. Dank U dat Uw Geest er wil en zal zijn als wij onze weg volkomen op U wentelen. U belooft het dan te zullen maken. In U Here Jezus Christus ligt alleen de overwinning. Ontferm U over Uw huis en doe ons diep beseffen dat als de Here het huis niet bouwt de bouwlieden er tevergeefs aan zwoegen. Amen.