

Bijbels perspectief

Woord van de week



Handelingen 5:42

...en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.

Nog even en we mogen weer Hemelvaart vieren. Wel opmerkelijk dat dit feest voor de meeste christenen het ondergeschoven kind bij uitstek is binnen de christelijke feestdagen. Op die dag geen extra volle samenkomsten en al evenmin grote conferenties. En dan te bedenken dat dit een bijzonder grote dag voor allereerst de hemel moet zijn geweest! Gods eniggeboren Zoon komt thuis! Meer, neemt naast de Vader zijn rechtmatige plek op de troon in! Het is dé dag waarop zo het Messias zijn van Hem wordt onderstreept! Hij is de Christus!

Je kunt je afvragen of de geringe belangstelling voor deze feestdag niet sprekend, typerend is voor het gebrek aan kennis ten aanzien van het 'Christus zijn' van Gods Zoon, het gebrek aan kennis van de heilsinhoud en betekenis ervan bij de doorsnee christen. Immers, in de verkondiging wordt, als het gaat om de Zoon van God, meestentijds het accent – eenzijdig - gelegd op de Verlossing, en staat dus de naam Jezus centraal. Hoe groot is dan het verschil met de verkondiging binnen de allereerste christengemeente zoals blijkt uit onder meer de gekozen tekst voor deze week. Laat niet expliciet dit tekstvers, dat de praktijk van en binnen de eerste gemeente weergeeft, zien dat het accent binnen de verkondiging daar volkomen anders lag als ze zegt: ...verkondigden het evangelie, dat de Christus, Jezus is?! Natuurlijk is de verkondiging van de verlossing cruciaal, maar zij is te veel en te vaak binnen de gemeente van Christus doel in zich geworden! Het gaat binnen het evangelie om meer, namelijk om *een verlost zijn tot!* En dan komen we onherroepelijk uit bij het 'Christus zijn' van Gods Zoon. De verkondiging van het evangelie is de Christus, vertelt Gods Woord ons hier in het gekozen tekstvers! Wie de moeite neemt het boek Handelingen door te nemen, zal ontdekken dat het Christus zijn van Gods Zoon telkens centraal staat binnen de verkondiging - de verkondiging van het Koninkrijk (vergelijk wat Paulus zegt in Handelingen 20:25 - was niet hem bij uitstek 'het geheimenis' geopen-baard?). En staat niet juist daar de Christus in relatie tot de gemeente centraal?

Het was Jezus zelf die na de bijzondere belijdenis van Petrus (Matt. 16:13 e.v.), dat Jezus de Christus was, zei, dat Hij op die belijdenis de gemeente zou bouwen. En zie wat gebeurde op de eerste Pinksterdag tijdens de allereerste publieke verkondiging van het evangelie, samengevat in Handelingen 2:36 dat zegt: *Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here en... tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.* Kortom het Koningschap staat centraal binnen de verkondiging en dat op basis van de verlossing! Bent u een Koninklijk kind? Op de weg naar het zoonschap?

Gebed

Open onze ogen Vader voor de essentie van het evangelie, namelijk, dat we verlost zijn *tot!* Dat we beseffen dat het met verlost zijn op zich niet ophoudt, maar pas begint. Dat we niet alleen verlost zijn en dus kind van U mogen heten, maar dat U ons aanneemt tot zonen en dochters, om zo waarachtig bruid van de Bruidegom te kunnen zijn! Wij mogen delen in het Koningschap van U Here Jezus Christus! Dank voor die overweldigende genade! Dat we vanaf nu beseffen dat in deze adeldom verplicht! Ik ben een Koninklijk kind door de Vader bemint, uit genade en om Jezus *Christus* wil! Amen.