

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Spreuken 29:18**

***Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,  
maar heil hem die de wet bewaart.***

Het slotdeel van het tekstwoord voor deze week vormt door te beginnen met het nevenschikkend voegwoord ‘maar’ niet alleen een duidelijk contrast met het begindeel ervan, maar werpt tegelijk licht op wat er daar wordt bedoeld. Duidelijk zal zijn dat het begindeel van dit tekstwoord allerminst iets positiefs zegt met betrekking tot Gods volk als openbaring ontbreekt. Echter, het ontbreken van openbaring, de verantwoordelijkheid daarvoor, ligt niet in eerste instantie bij Gods volk! Het is binnen het Oude Testament dat we in het eerste boek Samuël een duidelijk en verhelderend voorbeeld van de realiteit van wat het tekstwoord bedoelt, tegenkomen. Het priesterschap, gerepresenteerd in met name de zonen van Eli, neemt het met God en zijn geboden niet zo nauw. Het is in hoofdstuk 3 dat de gevolgen van deze handel en wandel als volgt worden verwoord: *Nu was in die dagen het woord des Heren schaars; gezichten waren niet talrijk.*

Wanneer de geestelijk verantwoordelijken het niet meer zo nauw nemen met Gods Woord en diens geboden, is het logische gevolg dat hun slechte voorbeeld navolging krijgt. Kortom: het volk verwildert. Maar dan volgt in het gekozen tekstvers het ‘maar’! ...*maar heil hem die de wet bewaart.* Dit deel van het gekozen tekstwoord laat zien dat elk lid van Gods volk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ik hoef immers niet het slechte voorbeeld te volgen? Ik heb Gods Woord en zijn geboden!

Wanneer we eerlijk de huidige geestelijke situatie van Gods volk, de gemeente (ongeacht welke denominatie), in ogenschouw nemen, dan is het niet bijster met haar gesteld! Om dit vast te stellen, behoef je geen ras pessimist te zijn, alleen maar realist! Is er geen hongersnood als het gaat om Gods Woord? Kan God zich nog werkelijk openbaren? Het geestelijk establishment volgt de zonen van Eli misschien dan wel niet letterlijk na, maar net als zij nemen ze het met God en zijn geboden al lang niet meer zo nauw! Menig predikant en voorganger (gedwee gevolgd door de raad) vertolkt Gods Woord graag naar de normen en inzichten van vandaag, brengt ze gretig in evenwicht met de tijdsgeest, de wereld. En het Godsvolk? Ze haakt massaal af – de kerkverlating is immens, of neemt wat graag genoegen met niet klaar geschonken wijn! Maar, dan stoten we op dat nevenschikkend voegwoord ‘maar’ dat ons bepaalt bij onze persoonlijke verantwoordelijkheid en laat zien dat een persoonlijk richten van je leven op en naar Gods Woord wel degelijk persoonlijk heil brengt en je dus niet openbaring behoeft te ontbreken zodat je ook zou verwilderen.

Waar staat u?

### **Gebed**

Geef Vader dat het ons nooit zal ontbreken aan openbaring van U. Doe ons waakzaam zijn en altijd gehoor geven aan Uw Woord en geboden! Doorgrond ons daarom en ken ons Heer, en zie of in ons een heilloze weg is en leidt op Uw weg, de eeuwige weg in Jezus Naam en om Jezus wil. Amen.