

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **2 Corintiërs 3:18**

*En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,  
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen,  
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid,  
immers door de Here, die Geest is.*

Een bijzonder kostbaar tekstwoord dat alle aandacht verdient en zondermeer tot reflectie aanspoort. Het behoeft geen twijfel dat Paulus in dit tekstwoord elk wedergeboren kind van God op het oog heeft, immers, het '[e]n wij allen' sluit niemand uit. Het allereerst in het oog springende begrip in dit tekstvers is, het zelfstandig naamwoord 'bedekking'. We komen dit begrip in de Bijbel een paar maal elders tegen. Zo wordt er gesproken over de bedekking die ligt over het hart van Israël, Gods volk, en de bedekking op het gelaat van Mozes. De bedekking die er ligt over het hart van Israël heeft geen positieve duiding op zich, ook al betekent dit de genadetijd voor de niet Jood. Het is het tweede voorbeeld dat het spreken van Paulus over bedekking in het gekozen tekstvers het meest concreet raakt.

Een bijzondere overeenkomst en een opmerkelijk verschil valt dan op. Zowel Mozes als wij christenen mogen naderen voor Gods aangezicht, wij dankzij het offer van Christus. Het is dit voor Gods aangezicht zijn dat bij beiden onherroepelijk uitwerking heeft. Bij Mozes zodanig, dat de heerlijkheid van God zo nadrukkelijk van hem afstraalde, dat het volk er als het ware niet tegen kon en hij een bedekking over zijn gelaat moest doen. In ons tekstvers laat Paulus weten dat de heerlijkheid des Heren bij de christen juist zichtbaar moet zijn voor ieder! Bovendien geeft hij aan dat in de christen dat beeld van Christus meer en meer helderder zal worden – wij, zegt hij, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Terecht spreekt Selwyn Hughes in deze over de Heilige Geest als Gods beeldhouwer! Door de werking van Gods Geest in en vanuit de ontmoeting met God de Vader zullen wij meer en meer aan diens Zoon, Jezus Christus gelijk worden/moeten worden.

Dit heeft alles te maken met de groei van kindschap naar zoonschap en kent straks, als Jezus Christus terug keert, als ultieme climax wat Johannes zegt: *wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.* Het is dan, dat de mens die waarachtig voor Jezus Christus gekozen heeft, zijn oorspronkelijk door God bedoelde staat terug ontvangt. Een staat die hij in de zondeval van Adam en Eva verloor: het gemaakt zijn naar Gods beeld en... gelijkenis. Wat dit ten diepste inhoudt, zal bij de openbaring van Christus duidelijk worden. Voor nu is van belang dat ik toezie op een open relatie met de Vader door Jezus onder de leiding van de Heilige Geest en Hij de volle ruimte krijgt - en heeft - om mij naar zijn beeld te veranderen. Van heerlijkheid naar heerlijkheid tot... volle heerlijkheid.

### **Gebed**

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Kerst. En dat Vader is opnieuw een wake up call! Immers, in hoeverre wordt Uw Zoon in en door mij zichtbaar? In hoeverre zoek ik U met heel mijn hart en krijgt U in mij de ruimte. De enige bedekking is die uit schaamte... Daarom Heer, neem mij breek mij vul mij en... verander mij naar Uw beeld. Om Jezus wil, uit genade. Amen.