

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### *Hebreeën 6:6*

*...daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespottung maken.*

Wel een heel naargeestig tekstvers, vindt u niet? Dat helemaal zo vlak na het pas gevierde Pasen! Schiet de schrijver van de Hebreeënbrief hier niet een beetje door? Bovendien, wat moet je je bij dit tekstwoord voorstellen? Kun je je hier überhaupt iets bij voorstellen?

Wel, dit tekstwoord geeft niets minder aan, dan dat het mogelijk is Jezus Christus *opnieuw* te kruisigen - in geestelijke zin dan wel te verstaan. Om te begrijpen wat de schrijver - in feite God door zijn Geest zelf! - bedoelt, moeten we kijken naar wat aan de aangehaalde woorden voorafgaat. We raken dan een gegeven binnen het christelijk geloof dat, ondanks de duidelijkheid van Gods Woord op dit punt, niet door iedereen zondermeer geaccepteerd lijkt te worden. Kijken we naar vers 4 en 5 waar gesproken wordt over mensen die *'verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomstige eeuw gemaakt hebben'*. Een taalgebruik dat nadrukkelijk suggereert dat we hier te maken hebben met mensen die eens een welbewuste keuze voor Jezus Christus hebben gemaakt, medechristenen dus. Bekeerde, Geestvervulde mensen, maar die om bepaalde redenen 'afgefallen zijn'.

Dat laatste - 'afgefallen zijn' - is veelzeggend, en gelet op de geestelijke ontwikkelingen, in zeker onze tijd, een zaak waar we ons wat bij kunnen voorstellen. Immers, onder de noemer 'tekenen van de tijd' weten wij maar al te goed wat 'afval' betekent! Het is de apostel Paulus die aangeeft dat, vooraf aan de wederkomst, onder andere 'eerst de afval moet komen' (2 Thess. 2:3). Vanuit talloze plaatsen in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het daarbij dan gaat om een loslaten van de 'gezonde leer', Gods Woord. De reden daarvoor is veelal gelegen in het uiteindelijk zichzelf - het ik - als hogere en laatste autoriteit beschouwen boven God en diens Woord. Dat beschrijft de auteur van de Hebreeënbrief als een 'opnieuw kruisigen van de Zoon van God'. Een harde, maar trefzekere en derhalve niet mis te verstane kwalificatie! Zeker één die zelfreflectie vraagt! Wanneer het tekstvers van deze week vervolgens spreekt over God 'tot een bespottung maken' dan duidt dat op meer dan alleen maar een theologische visie hebben die niet strookt met de uiteindelijke bedoeling van Gods Woord. Het doelt zeker ook op de handel en wandel op grond van een dergelijke met de intentie van Gods Woord afwijkende visie. We behoeven in deze dan alleen maar te wijzen op de veranderde normen en waarden - de diverse ethische hangijzers, het hierin steeds meer wereld gelijkvormig worden. Is het overtrokken te stellen dat de hemel huilt?

### **Gebod**

Vader geef genade aan Uw gemeente waarin zovelen het spoor bijster zijn geraakt dan wel aan het raken zijn en dat door allerlei wind van leer. Hoe triest Heer geconfronteerd te worden met een tekstwoord waarin uiteindelijk U spreekt over een opnieuw kruisigen van Uw Zoon en het bespotten van U en dat door hen, die zeggen U te volgen. Overtuig Geest van God - opnieuw en met kracht - van zonde, gerechtigheid en oordeel en maak Uw bruid gereed, gehoorzaam aan U en Uw Woord. Uit genade en om Jezus wil, amen.