

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

Lijdenstijd

### Romeinen 5:8

*God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.*

Om het bijzondere van dit tekstwoord te begrijpen, moeten we kennis nemen van wat hier vlak vooraf door Paulus in vers 7 is gezegd: *Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven - maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.*

Vanuit onder meer WOII weten we dat dit laatste soms voorkwam: een priester of diep gelovige die bij een voorgenomen fusillade bijvoorbeeld de plaats innam van een vader van een gezin. Dergelijke voorbeelden tonen niet alleen moed, maar dwingen ook bewondering af, terwijl we ons hierbij iets kunnen voorstellen als het gaat om de kwalificatie 'goed/goede'. Maar als het gaat om het offer van de Zoon van God, dan moet onderstreept worden wat Paulus hier laat weten: Jezus Christus stierf als rechtvaardige voor *niet* rechtvaardigen, wat heet voor ten diepste vijanden van God! Immers, vriendschap met de wereld, zegt de Bijbel, betekent vijand zijn van God de Vader (Jac. 4:4). Ook laat de Bijbel weten dat de gezindheid van het vlees - wat neerkomt op het centraal stellen van je eigen IK (IK ben een god in het diepst van mijn gedachten) - vijandschap tegen God is (Rom. 8:7). Jezus stierf voor dezulken, zondaren, en daarbij past allerminst de kwalificatie 'goed/goede'.

Kunnen we ons hierbij iets voorstellen? En dan het belangrijkste hierbij in het gekozen tekstvers: het gaat in dit alles om 'een bewijs van Gods liefde voor ons'! Als één tekst de woorden van Jezus, te vinden in Johannes 3:16, bevestigt - '[w]ant also lief heeft God de wereld gehad...' - dan dit tekstvers wel! Zondaar zijn betekent vijandschap met God, en deze vijandschap betekent het missen van vrede, vrede met God. Paulus laat in Efeze 2:17 weten dat Jezus de vrede met God heeft verkondigd, dat Hij gekomen is om ons, Jood en heiden, met Hem te verzoenen. Jezus predikte en leefde de liefde van God en bekrachtigde dit op Golgotha. Daar leverde Hij het bewijs van Gods liefde voor ons.

Nergens lezen, we als het gaat om het genoemde voorbeeld uit WOII, dat de vader het vrijwillig offer van die priester of gelovige weigerde. Geloof maar dat hij de zich opofferende medemens dankbaar is geweest - het leven was hem immers om niet geschonken. Kijk nu eens hoe de mens reageert op de liefde van God..., het tekstvers vertegenwoordigt de evangelieboodschap: *God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.* Zonder te beseffen dat het hier om meer gaat dan in het voorbeeld uit WOII, wijst het merendeel van de mensheid *het Leven* van de hand en verkiest zo in feite de dood. Onbegrijpelijk toch? Wat een wonderbaarlijke ruil!

### Gebed

Hoe kan ik U ooit genoeg danken Vader voor Uw onmetelijke liefde getoond in Uw Zoon om en voor mij. Wat een wonderbaarlijke ruil Here Jezus, U in mijn plaats – U de dood, die ik *verdiend* had, sterven voor mij! Dank Vader voor de vrede met U in Jezus Christus! Dat mijn leven daarvan getuige mag zijn om Uws Naams wil, uit genade, amen.