

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 6:67

Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan?

Deze niet mis te verstane vraag van Jezus aan de twaalven kan en moet niet los gezien worden van wat zich ervoor heeft afgespeeld: de spijziging van de vijfduizend. Een gebeuren dat de dag daarop gevolgd werd door een opmerkelijke exegese daarvan in het spreken van Jezus over 'het brood des levens'. Als iets het inhoudelijke van Goede Vrijdag en Pasen raakt, dan is het wel wat Jezus dan duidelijk maakt. Namelijk, dat Hij het brood des levens is - *'Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.'* Alleen Zijn lijden en sterven voor en om ons geeft, na het dankbaar aannemen daarvan, leven. Goede Vrijdag geeft Pasen!

Een bijzonder en opmerkelijk gegeven is dat op het intro van Jezus over het spreken over zichzelf als 'het brood des levens' - waarmee Hij aangeeft dat wat Hij gaat zeggen het spijzigingswonder als zodanig nadrukkelijk te boven gaat - de volgelingen tot wie Hij zich richtte Hem de volgende vraag stelden: *'Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken'*. Jezus antwoordde daarop: *'Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft'*. En dan licht Hij vervolgens het thema dat Hij het brood des levens is toe, met daarbij als climax de volgende woorden: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf'*. Schijnbaar hebben de volgelingen tot wie Jezus sprak door, dat Hij zo een dikke streep zette door het 'eigen doen'! Goede Vrijdag en Pasen hebben niets en dan ook niets te maken met ons menselijk doen, het is een kwestie van in genade aannemen en ontvangen! En dat kan alleen door een jezelf verliezen, een streep niet alleen door je 'eigen doen' maar allereerst een kruis door je IK. Dat we op die manier en op die manier alleen leven zullen ontvangen, is een kwestie van geloof - een geloven in Hem die God gezonden heeft! Dat werd de toehorende volgelingen te machtig! Dat is voor velen vandaag nog steeds onverteerbaar: *'Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij'* (vers 57). *'Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren?'* (vers 60). *'Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.'* (vers 66).

Het is vanuit die ervaring dat Jezus zich richtte tot zijn directe discipelenkring, de twaalven, met het gekozen tekstwoord. Een woord dat niet alleen van hen een keuze vroeg, maar ook van ons vandaag een keuze vraagt en dat vanuit een weten wat een jezelf verliezen betekent: het meegekruisigd zijn - niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij. Dat is dé inhoud van Goede Vrijdag en Pasen met als uitkomst: LEVEN. Wie kiest o verdwaasde voor het leven de dood?

Gebod

Hoe doordringt Uw spreken Here Jezus over U als het brood des levens ons ervan dat wij hier alleen maar de dankbaar ontvangende partij kunnen zijn. Niets kunnen wij toevoegen aan ons behoud. Wij kunnen alleen maar onze onmacht erkennen en belijden zondaar te zijn en zo onszelf volkomen overgeven aan U. U Vader boven onszelf en dat om Jezus wil! Amen.