

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

Lijdenstijd

### Johannes 3:16

*Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.*

De lijdenstijd is weer begonnen. Een periode van bezinning op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Je kunt deze periode van bezinning, dunkt mij, niet beter beginnen dan met het gekozen tekstvers, toch? Raakt dit vers immers niet het hart van Goede Vrijdag en Pasen? Toont ze niet trefzeker het onderliggende motief daarvan: Gods liefde?

Wanneer we eerlijk kijken naar niet alleen de wereld om ons heen, maar heel concreet naar allereerst ons eigen bestaan en we het daarbij dan vervolgens aandurven onszelf op waarde te schatten, een niet te vatten zaak! Ruimer en weidser en groter kan het niet: *Also lief heeft God de wereld gehad.*

Onbegrijpelijk dat je dan de naam van Gods Zoon alle dagen van het jaar te pas en te onpas, weloverwogen of volslagen ondoordacht als stopwoord of als regelrechte vloek hoort uiten! En dan toch in deze tijd weer semi geraakt wegzwijmelen bij de Matthäus-Passion of bij het volstrekt de zin van Goede Vrijdag en Pasen missende, maar het volksgevoel voor brood en spelen strelende gebeuren van EO/KRO's 'de Passion'. Hoeveel van de één van deze, of misschien wel beide van deze manifestaties bijwonende, 'meebelevende', mensen heeft nog werkelijk weet van de inhoud van Goede Vrijdag en Pasen? Volgens onderzoeken, als het hen concreet gevraagd wordt, maar bar weinigen!

Mag ik u op de man/vrouw af vragen wat het gekozen tekstvers bij u losmaakt? Zie je dan werkelijk wie en wat je ten diepste bent: gevallen in Adam, een zondaar, vervreemd van God, zonder een herstelde relatie met Hem op weg verloren te gaan? Heeft Gods Geest hier nog de ruimte om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel?

Nooit zal ik het moment vergeten dat de inhoud van dit tekstwoord bij mij, keurig kerkelijk opgevoed en theologie studierend, insloeg als een bom toen ik die ene regel van het zondaarsgebed las, achterop een evangelisatieboekje van de Navigators: Ik weet dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Toen kon ik maar één ding doen, buigen voor Hem en dat gebed op de knieën nabidden, om vervolgens die grote liefde van God de Vader in Jezus Christus getoond en gerealiseerd op Goede Vrijdag en Pasen, te mogen ervaren. Omdat het hier gaat om behouden worden of verloren gaan, eeuwig leven of eeuwige dood, raad ik u aan Gods Geest de ruimte te geven u aan te spreken door dit vers.

#### **Gebod om na te bidden**

Vader ik weet dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Om die reden buig ik voor U en open mijn hart en vraag U mij te vergeven, mij te wassen door het bloed van Jezus van al mijn zonden en mij te doen delen in Zijn kruisoffer - meegekruisigd te zijn met Hem - opdat Zijn leven door mij heen kan stormen. Maak Here Jezus voor altijd woning in mijn hart. Dank U Vader voor Uw liefde om Jezus wil. Amen.