

Bijbels perspectief

Woord van de week



Titus 2:13

...verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus...

Als er één Schriftwoord is dat het adventsperspectief onderstreept en als zodanig juist kerst nadrukkelijk op de tweede komst van Jezus Christus betreft, dan is het toch wel dit vers van Paulus in Titus. Het inhoudelijke van kerst klinkt uitdrukkelijk door in vers 11, dat zegt: *Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen*, terwijl Paulus dan allerm minst ‘toelaat’ dat kerst gezien zal (kan) worden als een op zich staand gebeuren. Nee, kerst vormt uitdrukkelijk de aanzet tot waar het op uit *moet* lopen volgens het voornemen van God van voor de grondlegging der wereld: de wederkomst, met als apotheose de bruiloft van het Lam.

Een cruciale plaats neemt daarbij vers 12 in, dat het doel van de eerste komst van Jezus in deze wereld aangeeft: *om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven*. En dan komt het gekozen tekstvers dat hierbij naadloos aansluit met het accentueren van de noodzaak van de adventsgedachte: *verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van...!*

In de genoemde tekstverzen, toegespitst in het gekozen vers 13, geeft Paulus aan kerst een invulling die wel heel anders is dan de gemiddelde christen kerst viert en beleeft. Niks ‘kindeke klein en kindeke teer’, maar een welbewust het oog gericht hebben op de komende Christus, Messias, Koning! Meer, je hele doen en laten daardoor laten bepalen! En dat laatste heel concreet: je niet in beslag laten nemen door ‘de wereldse begeerten’ maar je onder de leiding van Gods Geest plaatsen om te veranderen naar het beeld van de opgestane verheerlijkte Heer, opdat je bij zijn komst deel aan Hem mag en zult hebben als bruid. Kerst zegt wat Samuel Stone beled in zijn lied ‘de kerk van alle tijden’, namelijk dat Hij komt om ons als bruid te werven en dat al de heilsfeiten van kerst tot en met hemelvaart daar naar toe werken. Dan is niet alleen advent een wake up call, maar dus ook kerst!

Is het dat voor ons? Een vraag die we alleen persoonlijk kunnen beantwoorden. En om dat antwoord te geven, behoeven we alleen maar te kijken naar de praktijk van ons christenleven. Verzaak ik de wereld? Leef ik wat Paulus noemt ‘bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld’? Kortom, leef ik in de verwachting van Gods komst – ‘verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God en Heiland, Christus Jezus’? Het antwoord dat ik geef, bepaalt op ditzelfde moment de zin van kerst.

Gebed

Als een ding nodig is in deze tijd Vader, dan is dat een hernieuwd Bijbels besef van wat Uw voornemen avn voor de grondlegging der wereld inhoudt. Dat alle heilsfeiten samenvallen in dat ene grote, spoedig te verwachten moment, de wederkomst van U in Uw Zoon, Jezus de Christus. Dat Uw verlangen werkelijkheid wordt in de bruiloft van het Lam. Geest van God maak en houdt in ons het verlangen naar dat gebeuren wakker Dat het ons leven bepaalt. Dat we de wereld verzaken om meer en meer te veranderen naar het beeld van U Here Jezus. Om Uw Naams wil vragen we dat, amen.