

Bijbels perspectief

Woord van de week



Jesaja 22:25

*Te dien dage, luidt het woord van de Here der heerscharen,
zal de pin die in een hechte plaats was vastgeslagen,
losraken en afbreken en vallen, en de last die daaraan hing,
zal teniet gaan, want de Here heeft het gesproken.*

Een woord door God in een specifieke situatie gesproken om aan te geven dat steunen op wie of wat dan ook buiten Hem, nergens anders toe leidt dan tot louter mislukken. Juist daarom, om dat wat het wil aangeven, een waar-schuwing voor ook ons vandaag. Laten we eerlijk zijn, als iets immers - zelfs ons christenen - niet vreemd is, dan is dat wel het steun en hulp zoeken buiten God om. We doen dat in tal van dreigende en bedreigende omstandigheden in ons leven. Is het u wel eens opgevallen hoe er voor inmiddels bijna elk denkbaar probleem psychische hulp wordt aangeboden? Overal zijn tegenwoordig psychologen voor. Dit gebied van de zogeheten geestes-wetenschappen is uitermate vindingrijk in het creëren van vaardigheids- en onderzoeksvelden. En ondanks dat al vaker de validiteit van psychologisch onderzoek in het bijzonder en daarmee de psychologie als zodanig 'ter discussie' wordt gesteld, is het geloof erin nog steeds aan het groeien.

Is daar dan werkelijk baat te vinden in crisissituaties voor de christen? Geeft de psychologie nu echt, om bij het woordgebruik van niemand minder dan God zelf in het gekozen tekstvers te blijven, 'aard en nagelvast' houvast? Is de toevoeging van 'christelijk' bij psychologie een garantie voor betrouwbaarheid? Of is de veronderstelling toelaatbaar dat de psychologie de theologie van de tegenpartij van God al meer vertegenwoordigt?

Het is in onze tijd wat vaak zo, dat producten alleen garantie genieten als ze bij mankementen bij de producent ter reparatie worden aangeboden. Heb je het elders laten repareren en kom je bij geen succes bij de producent om alsnog verhaal te halen, dan krijg je nul op het rekest. Dat is wat God eigenlijk in de gegeven situatie van Jesaja 22 - en vervolgens aan ons als christen - met het gekozen tekstwoord wil aangeven. Denk aan Israël als geheel, dat in tijden van crisis wat vaak hulp zocht bij bijvoorbeeld Egypte. Zij moest als staf dienen om op te steunen. God betitelde Egypte als een door de hand priemende rietstaf.

Zegt God niet nadrukkelijk op tal van plaatsen in het Oude en Nieuwe Testa-ment dat Hij ons tot hulp en steun wil zijn? Waarom zoeken we dan toch steeds pinnen buiten Hem? Hulp bij bronnen die, zoals de psychologie - ook al gebruikt zij het bijvoeglijk naamwoord 'christelijk', ten diepste op God vijandig gedachtegoed teruggaat? Is het dan te verwonderen dat de boel loslaat, afbreekt en valt, ofwel, de echte oplossing uitblijft? Daarom, wentel uw weg op de Here bij wie alleen hulp te vinden is (Psalm 46:2)!

Gebed

Hemelse Vader wat zijn wij, ondanks waarschuwingen en waarschuwende voorbeelden in Uw Woord om alleen bij U hulp te zoeken, hardleers. En dan verwonderen we ons Vader dat we vastlopen, de boel afbreekt, werkelijke hulp uitblijft. Leer ons om Jezus wil opnieuw vertrouwen in wie U bent en U hebt getoond te zijn in juist Hem aan het kruis - ten eerste bevonden een hulp in benauwdheden. Geen andere pleitgrond én ankergrond hebben wij! Amen.