

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 15:3

*Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;
blijft in Mij, gelijk Ik in u.*

Kunnen wij vandaag de dag nog wat met dit woord van Jezus? Hebben we er, om het populair te zeggen, nog iets mee? Op zich een geweldige bemoediging richting de discipelen toentertijd. En dan te bedenken dat dit als werkelijkheid door Jezus werd uitgesproken nog vóór het kruisgebeuren – zijn offer voor de zondige mens! De discipelen werden door Hem hier al rein verklaard, en waarom? ‘[O]m het woord dat Ik tot u gesproken heb.’

Wat dit wil zeggen? Wel, de toenmalige discipelen hadden op dat moment al zoveel gezien, gehoord en beleefd met Jezus voor als het gaat om zijn spreken, dat zich veelal tegelijk in daad vertaalde, dat ze er niet meer om heen konden – het was in de ogen van Jezus, om het zo maar te zeggen, hen eigen geworden. Toch moet, verwijzend naar Johannes 13, opgemerkt worden dat één van de discipelen hier buiten boord viel, Judas. Hij bleek zich niet op gelijke wijze als de rest *echt* aan Jezus verbonden te hebben! In vers 10 van Johannes 13 zegt Jezus namelijk: *gijlieden zijt rein, doch niet allen.*

En dat brengt me terug bij de beginvraag: kunnen wij vandaag de dag nog wat met dit woord van Jezus? Immers, er is toch nog amper enige perceptie van zonde, van het zondaar zijn?! Zelfs binnen de huidige kring van discipelen van Jezus - de gemeente van God - komt dat onderwerp in haar feitelijke betekenis nog nauwelijks of vaak helemaal niet meer aan bod. Daarom, wat zegt mij persoonlijk het door Jezus gebrachte offer op Golgotha? De ultieme realisering van reiniging zoals door Jezus hier in het gekozen tekstwoord aan het adres van zijn discipelen uitgesproken, brengt ons daar, op Golgotha. Dáár klonk een woord dat reiniging feitelijk wilde en nog steeds wil maken: *het is volbracht.*

Het enig noodzakelijke is, dat de mens door Gods Geest overtuigd wordt van zonde, ziet dat hij een zondaar is en vergeving – reiniging door het bloed van Jezus - nodig heeft. En wanneer die mens het op Golgotha gebrachte offer voor zich als noodzakelijk voor zijn leven aanvaardt, dan klinkt ook over dat leven de garantie: *Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.* Om het inhoudelijke van dat woord vervolgens als blijvend te ervaren, zegt Hij: *blijft in Mij, gelijk Ik in U.* Beproeven we onszelf hier, opdat niet het ‘doch niet allen’ voor iemand van ons gaat gelden! Het gaat om ons behoud!

Niemand hoeft te twifelen als het gaat om vergeving: *Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid* (1 Joh. 1:9). Kan de garantie duidelijker? Bezit u ze?

Gebed

Vader dank U voor het offer dat U bracht in Uw Zoon voor mijn leven, en dat dit offer reiniging betekent voor mij als ik mezelf overgeef aan U en erken Uw vergeving nodig te hebben. Overtuig Geest van God een ieder die nog niet aan de voet van het kruis heeft gebogen en zijn leven aan U Heer Jezus heeft overgegeven. Ieder die belijdt zondaar te zijn en Uw vergeving nodig te hebben mag in zijn hart Uw garantie sluiten: Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Amen.