

Bijbels perspectief

Woord van de week



Romeinen 12:2

*En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomene.*

Als er in onze tijd iets overduidelijk mag heten, dan is het wel de strijd om het denken bij de christen. Het tekstwoord van Paulus is daarom dan ook uiterst actueel te noemen. Immers, hoeveel christenen hebben, als het gaat om de gelijkvormigheid aan de wereld, al niet schipbreuk geleden? En hoeveel geloofsgemeenschappen staan hier, nota bene ongeacht denominatie, geestelijk 'onder water'? Erger, wordt de gelijkvormigheid onderhand niet bijna vanaf het merendeel van de kansels als standaard verkondigd?

Schijnbaar zonder het in de gaten te hebben, vervullen we als christenen de Bijbelse profetie met betrekking tot het onderwerp over 'de afval van het geloof in het laatst der dagen'. Achter dit fenomeen schuilt onmiskenbaar de vijand van God. Maar wie heeft nog oog voor hem, de duivel? Hij wordt intussen tot in onverdacht evangelische hoek weg getheologiseerd en dat veelal in samen-hang met zijn verblijfplaats, de hel. Waar is nog de voorganger die, met betrekking tot het welzijn van de gemeente, de woorden van Paulus praktisch durft na te volgen: *met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen* (2 Cor. 11:2)? Wie de moeite neemt dit tekstwoord op te zoeken, zal ontdekken dat dit 'waken' van Paulus concreet betrokken is op 'het denken' (zie 2 Cor. 11:3). Al van den beginne, het begon bij Eva, is de duivel uit op de controle van ons denken. Waarom? Om ons af te houden van 'de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus'. En gaat het daarbij niet om het erkennen van Gods wil, 'het goede, welgevallige en volkomene'?

In 2 Corinthiërs 10:3 e.v. spreekt Paulus in relatie hiertoe over een veldtocht in het slechten van bolwerken, het de redeneringen en opgeworpen schansen tegen de kennis van God onder de gehoorzaamheid van Christus brengen, daarmee aangevend dat het om een geestelijke strijd gaat. Beseffen we nog dat de duivel niet alleen uit is om ons van de verlossing af te houden maar bovenal van het waartoe van de verlossing? De troon? Het delen in het rijk van Christus? En is dat niet 'het volkomene' bij uitstek?

Als de christen vandaag echt inhoud aan de betekenis van het christen zijn wil geven, dan maakt hij ernst met het gekozen tekstwoord van Paulus en jaagt naar de 'hervorming' door de vernieuwing van zijn denken. Over de betekenis van 'hervormingsdag' (31 oktober) gesproken! Wie regeert uw denken?

Gebed

Vader, de nood binnen het lichaam van Christus, de gemeente, is immens groot. Ze staat amper nog als zoutend zout getuigend in de wereld. Eerder lijkt de wereld al meer uw gemeente te besmetten. Geef een hernieuwd besef van wat Paulus in het gekozen tekstwoord namens U zegt. Dat wij de ernst van de geestelijke strijd in deze beseffen en gaan voor de helm des Heils, in Jezus naam tot Uw eer. Amen.