

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### ***Klaagliederen 3:40***

*Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen  
en ons bekeren tot de Here.*

Wie bekend is met de woorden van de profetie van Jeremia opgetekend in het gelijknamige Bijbelboek en enige weet heeft van de tijd waarin Jeremia namens God een en ander uitsprak, die zal het terechte van de oproep in dit vers uit Klaagliederen 3 begrijpen en mogelijk zelfs onderstrepen. Maar wat nu, als we dit tekstwoord op het 'nu' betrekken? Mag je, als Jeremia toentertijd richting Gods volk, dit tekstwoord vandaag richting de gemeente uitspreken? Dus het tekstwoord gericht zien aan u en mij? Of ga je dan te ver...?

't Ja, dat is maar net hoe je kijkt naar dit tijdsgewricht, niet waar? Durven we dan eerlijk te zijn? Durven we de situatie van ons nu te leggen naast die van Gods volk toen? Is de situatie van de gemeente vandaag beter dan die van het volk Israël in de dagen van Jeremia? Precair niet waar? Want, als zich juist ook nu iets manifesteert, dan is het wel - net als toen - dat waarachtig geloven voor te velen verworden is tot louter vormelijke religiositeit. Generaliserend? Misschien. Mogelijk dat iemand zich niet aangesproken voelt.

Onwillekeurig moest ik in dit verband echter denken aan de niet mis te verstane woorden van Petrus wanneer hij het christelijk leven juist in het licht van de eindtijd beschouwt en het dan waagt te spreken over het oordeel dat begint bij het huis van God (1 Petr. 4:17). Dan is de parallel met Gods volk in de tijd van Jeremia gauw getrokken. Immers, daar gold hetzelfde... Letten we vooral op de appellerende vervolgwwoorden van Petrus als hij zegt: *als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?* In het dan volgende vers 18 raakt hij voor mij het belang van de oproep verwoord in het gekozen tekstvers voor deze week, als hij zegt: *En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?* Letten we vooral op datgene wat hij zegt ten aanzien van ons, de rechtvaardigen, zij die zich door het offer van Jezus Christus gerechtvaardigd weten!

Kortom, er is hier geen enkele ruimte en plaats voor zelfrechtvaardiging maar louter voor zelfonderzoek en dat zeker in het licht van wat zich in deze tijd op het geestelijk erf voltrekt en wat wis en waarachtig niet onderdoet voor wat er zich voordeed in de tijd van Jeremia. Het is Gods verlangen naar behoud dat Jeremia deze woorden in de mond legde: *Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot God.* Niemand is hier uitgesloten - Jeremia sloot zichzelf bij deze oproep in! En wat doe ik? Time out dus?

### **Gebed**

Mag uw volk tot bezinning komen Vader, en dat helemaal wanneer ze spreekt over opwekking. U doorgrond en kent ons en als we eerlijk kijken naar onszelf in juist deze tijd - de eindtijd, wat zijn wij beter dan Uw volk in de dagen van Jeremia? Als iets nodig is Heer, dan is het een Geest van verootmoediging en een diep besef van wat 'ternauwernood behouden worden' inhoudt. Overtuig ons Geest van God om Jezus wil en in Zijn Naam. Amen.