

Bijbels perspectief

Woord van de week



Colossenzen 3:12

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Leg de door Paulus in dit tekstvers genoemde kwalificaties eens naast de werkelijkheid van vandaag, en wat valt u dan op? Misschien mag het nog wat concreter gemaakt worden. Leg ze eens naast je *eigen* leven, en...?

Het tekstvers laat overduidelijk zien dat deze kwalificaties zondermeer inherent zijn aan en dus het inhoudelijke bepalen van 'door God uitverkoren heiligen en geliefden'. Zou u zich daartoe rekenen? Dat mogen we wanneer we Jezus als onze Verlosser en Heer en als de Christus de volle ruimte hebben gegeven - wedergeboren zijn tot een levende hoop. Ten aanzien van de niet christen is dat een volstrekt andere zaak. Naar hen toe kunnen we daarvan in elk geval niet spreken. Ondanks dat Paulus in Efeze laat weten (Ef. 1:4) dat God wel degelijk op *elk* individu gericht is - en ieder wat graag wil doen laten delen in Zijn oorspronkelijke doel voor wat de schepping van de mens betreft: uitverkoren heiligen en geliefden, bestemd voor Christus, kan elk mens dit 'afslaan'! En helaas doet het merendeel dat, en zeggen al meer christenen in ook ons land het geloof vaarwel.

Is het dan een wonder dat de door Paulus opgesomde kwalificaties al minder merkbaar en zichtbaar zijn? Ja, dat we in deze juist meer en meer geconfronteerd worden met het volstrekt - geprofeteerde - tegendeel van die kwalificaties (ook opgesomd door Paulus en wel in 2 Timotheüs 3:1 e.v.): *Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.*

Voor wie zoekt naar de uiteindelijke oorzaak van dit alles, die behoeft alleen maar te luisteren naar wat Jezus heeft gezegd: ... *omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen* (Matt. 24:12). Raakt dat niet pijnlijk de realiteit van vandaag?

Toch blijven voor wie zich een kind van God weet, de in de tekst voor deze week genoemde kwalificaties gelden en staat de vraag nog steeds open: reken ik mij tot Gods uitverkoren heiligen en geliefden? Van Gods kant uit is daartoe de weg nog steeds open! De tijd is kort, laten we daarom toezien dat we ons blijven bekleden met Christus en *innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld* door ons heen blijvend merkbaar en zichtbaar zijn, om Jezus wil!

Gebed

Drie-enig God het mag nog steeds een zekerheid heten dat Uw hart in liefde verlangend naar de mens uitgaat en U een ieder wat graag uitverkorene en geliefde noemt. Maar Uw Woord laat weten dat daartoe onherroepelijk nodig is, dat die mens eerst en oprecht erkent en belijdt zondaar te zijn en vergeving nodig te hebben en daarvoor het offer, door U Here Jezus gebracht, aanvaardt. Ja, zich geeft om met U meegekruisigd te zijn, zodat het nieuwe leven ruim baan krijgt - bekleed met U Jezus Christus. Amen.