

Bijbels perspectief

Woord van de week



Lucas 8:44

En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeïing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleeed aan, en terstond hield haar vloeïing op.

De vrouw uit dit tekstvers had een duidelijk ernstig lichamelijk probleem en ze was zich daarvan ten volle bewust. Er is niet veel fantasie voor nodig wat dit probleem betekende voor haar conditie. Ze zal dagelijks geplaagd zijn door ten minste grote vermoeidheid die ook nog eens versterkt werd door de teleurstellingen die zij in het zoeken naar een oplossing had opgelopen. Het tekstvers laat immers weten dat zij overal hulp had gezocht, in het reguliere medische circuit tot mogelijk zelfs in het alternatieve. Maar nergens had ze baat gevonden - doodlopende wegen!

Uitgaande van wat er vervolgens over haar doen en laten hier wordt geschreven, moet zij zich vanuit haar nood bewust zijn geweest van wie Jezus was en wat Hij voor haar kon betekenen. Haar beschreven aanpak was dan ook doordacht en laat dáárom weinig tot geen ruimte voor de veronderstelling dat het hier ging om een soort van laatste noodgreep van haar kant. Daarnaast laat een en ander zien dat ze zich schijnbaar vanwege dit probleem diep schaamde. Ze werd daarom door maar één gedachte gedreven - en hoe toont dit van haar kant *geloof!*: als ik alleen maar even ongemerkt in de menigte de kwast van zijn kleeed kan aanraken...! En dat lijkt haar te lukken!

Als evenwel iets in dit gebeuren duidelijk wordt, dan is het wel dat Jezus *niets* ontgaat en geen mens zich in de massa kan verschuilen! Je zult, als je bij Hem hulp zoekt, oog in oog met Hem moeten komen! 'Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?' Een vraag die tegelijkertijd het waarom raakt... 'Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.' Hoe liefdevol en troostrijk, *helend*, moet het in haar oren hebben geklonken: 'Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.'

Haar komen tot Jezus is een erkennen dat Hij, als wegen doodlopen, de enige weg, de waarheid en het leven is! Jezus kent het verschil tussen aangeduwd en aangeraakt worden! Naast dat Hij dit verschil merkt aan de kracht die van Hem uitgaat, moeten wij weten dat kracht alleen van Hem uitgaat waar bereidheid wordt uitgedrukt toe te geven dat je bankroet bent en daarom hulp van Hem nodig hebt - belijvend gelovend dat Hij de enige is die jou kan helpen. Lopen wegen dood? Ga voor het Leven! Ga naar Jezus!

Gebod

Vader, als iemand ons persoonlijk tot in het diepste kent, bent U het. Niets en dan ook werkelijk niets is voor U verborgen. Ik hoef alleen maar in geloof voor en naar U te gaan en vind open armen. Het enige dat U vraagt is eerlijk zeggen wat er aan de hand is en dan mag ook ik horen 'uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede'. Vul mij met uw shalom om Jezus wil. Amen.