

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### Colossenzen 1:16

*...want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn...  
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen...*

Ofwel, de zin en waarde van het leven is alleen *in* Jezus Christus te vinden. Je vindt geen zin en waarde buiten Hem. Niet *in* Hem zijn en blijven, loopt dan ook onherroepelijk uit in het ervaren van wat 'waardeloos' inhoudt. Alles komt, volgens dit woord van Paulus dat hij spreekt vanuit Gods Geest, voort uit en leidt tot Hem, Jezus Christus. Hij is de bron en het doel en derhalve het oneindig oriëntatiepunt. Voor een niet gelovige klinkt het uiterst pretentief en mogelijk zelfs verwerpelijk, maar het tekstwoord voor deze week geeft in feite aan, dat ook datgene wat wij aanduiden met het predicaat 'wetenschap' zonder Hem loos - waardeloos - moet heten! Iets om eens over door te denken, niet waar? Het tekstwoord onderstreept in deze het absolute gezag van Gods Woord, want juist Jezus Christus en het Woord vallen samen, en dat in het bijzonder als het gaat om de schepping (en haar doel) van *alles*. Lees daarvoor alleen maar eens wat Johannes schrijft als start van zijn evangelie. Concentreren we ons evenwel voor nu op wat dit tekstwoord voor ons persoonlijk leven inhoudt.

Op de schepping als zodanig en daarbij op de mens in het bijzonder staat, voor wie door Hem de ogen geopend krijgt!, helder en duidelijk leesbaar in de ziel: *made by and for Him*, zoals, oneerbiedig gezegd, op een product ook de her-komst vaak duidelijk is weergegeven. In het laatste geval zegt die aangegeven herkomst veelal ook concreet iets van de kwaliteit, niet waar? Sowieso betekent dit ten aanzien van de mens dat er *niemand* is die de mens beter kent dan de Schepper zelf! Hij kent zijn maaksel door en door, terwijl daarbij van belang is te beseffen dat Hij beter dan wie ook weet waartoe die mens ge-schapen is - bedoeld is. Dat laatste heeft Hij uiteindelijk onthuld, geopenbaard.

En ieder mag en kan dat nu weten. En dan opnieuw komen we bij de absolute autoriteit uit van de Schrift. We zullen ontdekken dat het daarin en daarbij niet gaat om een ken uzelf, maar om een *KEN HEM*.

Zeker degene die zegt christen te zijn, weet dat door de zondeval de mens - elk mens! - los van God is geraakt en dus los van zijn oorsprong en doel. Met wat daarvan de gevolgen zijn worden we dagelijks geconfronteerd: een gebroken wereld, zonde, ziekte, zorg, en met ten laatste de dood. De enige weg terug tot herstel, is de weg van de verlossing door de Schepper geboden in... Jezus Christus - het kruis. Nergens anders kan de werkelijkheid als verwoord in het gekozen tekstwoord weer realiteit worden dan daar! Alleen daar is de zin en waarde van het zijn (terug) te vinden. Wie het elders probeert? Loopt vast en ten laatste stuk! Zijn wij ons bewust van onze oorsprong en toekomst? Maar natuurlijk weet u dat, toch?

### Gebed

Heer laat me voortdurend bewust zijn van wat Paulus hier zegt in dit tekstwoord en dat het mijn doen en laten bepaalt. U in het centrum altijd en ik in U. Maak mij Uw beeld gelijk zodat ik straks daarin ten volle kan en mag delen zoals door u bedoeld.

Hoor Heer het zuchten van de schepping en luister naar het uitgesproken verlangen van Uw bruid: Maranatha, verwezenlijk Uw plan. Amen.