

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Corintiërs 2:17

*Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God,
maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen...*

In het voor deze week gekozen tekstvers wordt het voor Paulus favoriete voorzetsel 'in' door hem in een wel heel opmerkelijke context gebruikt: de bedoelingen bij de verkondiging. Wanneer we acht geven op wat er zich in onze tijd op het terrein van de verkondiging aandient, geen overbodige zaak om eens aandacht aan te schenken, vindt u ook niet? Sowieso blijkt dan wat dit aangaat, dat er ook hier en nu niets nieuws onder de zon is.

De ernst van het probleem rond de intenties bij en in de verkondiging in de tijd van Paulus loog er schijnbaar niet om, tenminste als we letten op hoe hij dit tekstwoord begint: ... wij zijn niet als *zovelen*... Het ging dus duidelijk niet om een zich af en toe, her en der voorkomende te bevragen verkondiging en dito verkondigers! Het bleek een veel voorkomend fenomeen toentertijd. Paulus is klip en klaar over het dominerende achterliggende motief, de drijfveer in dit alles: *winst maken uit het woord van God*. Wanneer we het door hem gebruikte Griekse begrip goed willen weergeven, komt het er op neer dat er van de verkondiging 'een *zaakje* werd gemaakt' - vergelijkbaar met onder andere 'de big business' in onze tijd? En dat stond en staat in schril contrast met een verkondigen 'uit zuivere bedoelingen'. Wie kent niet het bekende begrip 'broodpredikers'. Die zijn er in onze tijd talloos, in 'alle vormen en formaten' mag je wel zeggen. Van befaamde (we noemen geen voorbeelden!) typredikers tot en met 'gewone' voorgangers. Onder de laatste categorie moet dan ook de voorganger gerekend worden die onwedergeboren zondag aan zondag de boodschap brengt.

Dat soort verkondigers uit de tijd van Paulus tot en met die uit onze tijd 'spreken niet *in* Christus'. Die waren en zijn voor God, om het met Paulus te zeggen (2 Cor. 2:16), geen geur van Christus. Ondanks het soms ogenschijnlijke succes van hun verkondiging (gemeten in zogeheten wonderen en tekenen en het aantal kritiekloze volgers) blijkt hun vrucht uiteindelijk veelal loos. Maar, wat dan met de reactie van Jezus aan het adres van zijn discipelen toen zij Hem op een soortgelijke situatie wezen (Marc. 9:38-40)? Allereerst ging het daar om één enkele persoon waaraan door Jezus geen waarde oordeel werd verbonden en misschien dat er hier gewezen kan en mag worden op de niet mis te verstane woorden van Jezus in onder andere Mattheüs 7:21-23! In de tijd van Paulus en nu kan en moet duidelijk worden en zijn of degene die verkondigt wel of niet *in* Christus is. Je kunt het ruiken, ze verspreiden of een doodslucht ten dode of een levensgeur ten leven. Waar ga ik voor?

Gebed

Vader als zeker iets in deze eindtijd nodig is, dan is het wel de gaven van het onderscheiden van geesten. Hoe worden we immers overspoeld door geluiden van 'zie hier is de Christus, nee daar'. Wanneer wij in U zijn én blijven dan kennen wij zoals U Here Jezus hebt gezegd de stem van de goede Herder en die zal hoorbaar zijn door vertrouwde herders. Behoed ons op weg naar Uw Rijk en laat ons wortelen in Uw Woord en gaan voor Uw geur. In Jezus naam. Amen.