

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Corintiërs 1:21,22

*Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd,
is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en
de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.*

Opnieuw een van de vele teksten waar de voorkeur van Paulus voor het voorzetsel 'in' - om onze positie in relatie tot Christus uit te drukken - naar voren komt. Een aantal zaken verdienen bij wat hij daartoe in deze tekst aangeeft onze aandacht. Allereerst geeft Paulus aan dat die positie, ook al volgt zij op een (bewuste en toegewijde) keuze onzerzijds, één is waarbij God de Vader hoogst persoonlijk betrokken is: *'Hij nu...'* wie? *'God...'*!

En hoe is God de Vader er dan bij betrokken? *'Hij b e v e s t i g t o n s i n de Gezalfde, zijn Zoon'*, zegt Paulus.

Dat 'bevestigen' is, onderstrepen diverse commentaren, 'min of meer een juridische daad'. Het geeft de rechtskracht voor God en daarmee de onwrikbare vastheid van die positie weer. Niets en niemand kan ons van die positie beroven. Hier kan, mag en moet naar de woorden van Gods Zoon verwezen worden zoals opgetekend in Johannes 10:28 en 29, waar nadrukkelijk door Jezus zelf wordt gezegd dat niemand degene die de Vader Hem gegeven heeft uit zijn hand kan roven! Duivel noch mens kan ons - u, jou of mij - uit die positie verdrijven. Maar... toch kan het kind van God die positie wel degelijk verliezen, kwijtraken! Hoe? Door eigen toedoen! U en ik kunnen namelijk uit zijn hand weglopen. Waarom anders beklemtoonde Jezus de noodzaak van het in Hem zijn én blijven (Joh. 15:1 e.v.)? Nadrukkelijk spreekt Hij over de mogelijkheid van een niet in Hem blijven!

Wat de rechtsgrond is van het 'in Hem zijn én blijven' wordt onder meer tot uitdrukking gebracht in wat Jezus vervolgens in Johannes 15:7 zegt, belooft: *Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.* Wij mogen zijn verlossende kracht ervaren die zich onder andere ook uit in gebedsverhoring. Niet voor niets dat Paulus tegelijk in het voor deze week gekozen tekstwoord spreekt over 'gezalfd zijn': *Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God.* Wat die zalving inhoudt, geeft Paulus expliciet aan in wat er dan volgt: Gods zegel is op ons gedrukt, de Heilige Geest is als onderpand gegeven - het ja én amen van God! Het is diezelfde Paulus die in Efeze dan ook niet voor niets vraagt: *Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt* (Hand. 19:2)? Het is God de Vader die, naast dat Hij ons bevestigt in zijn Zoon, ook de Heilige Geest geeft. Dat laatste op, zoals Jezus zelf heeft aangegeven, de voorspraak van Jezus (Joh. 14:16). Wat een rijkdom ligt er in het in Christus zijn! *Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij...* (Hand. 17:28). Geldt dat voor ons?

Gebed

Vader, het probleem is niet dat U vergeet mij vast te houden - in mij bent, maar dat ik zo gemakkelijk vergeet U vast te houden - in Christus ben en blijf. Het bevestigt zijn in U Here Jezus vraagt een voortdurend toezien, in welke omstandigheid dan ook, op mijn positiekeuze.

Geest van God overtuig mij daarom voortdurend of ik in Hem ben. In Jezus naam. Amen.