

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 10:10

*De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen;
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.*

De bovenstaande tekstwoorden komen uit de perikoop waarin Jezus over zichzelf spreekt als de goede Herder. Als deze perikoop iets ademt, dan is het wel geborgenheid en bovenal zekerheid. Alles buiten Jezus is daarvan het volstrekte tegendeel en loopt uit in 'de dief' die enkel en alleen komt om te stelen, slachten en verdelgen. Ofwel, Jezus plaatst zich hier als het Leven tegenover de dood - behoud tegenover verloren gaan, immers wat kenschetst dat laatste beter dan het werkwoord 'verdelgen'. Het negatieve loopt hier uit in die climax: stelen, slachten en tenslotte... verdelgen. Plaats daar tegenover leven en overvloed. Bij de dief loopt het uit op het einde en bij Jezus is het eindeloos.

Leg dit eens naast hetgeen vorige week aan bod kwam; we werden toen bepaald bij 'één van de meest verbazingwekkende getuigenissen over het verlossingswerk van Christus' dat vervat werd in die bijzondere, vandaag de dag bijna niet meer te vatten uitspraak van Paulus: 'sommigen uwer zijn dat geweest' (1 Cor. 6:11). Als ergens wat Jezus in zijn spreken over de goede Herder bedoelt te zeggen als realiteit tot uitdrukking wordt gebracht, dan is het wel in dat verlossingswerk! Zo moeilijk het (nog) te geloven lijkt wat Paulus in 1 Corinthiërs 6 als werkelijkheid getuigde, zo moeilijk lijkt ook het spreken van Jezus over leven en overvloed te geloven!

Hoe haaks immers lijkt de werkelijkheid op dit woord te staan als je om je heen kijkt: een overspoeld worden door moeilijkheden en ellende met als trieste vaststelling onlangs, dat er in ons land elke dag vijf zelfdodingen plaatsvinden! Leven en overvloed? Nee, stelen, slachten en verdelgen! Denk bij dit alles nu eens terug aan het spreken over het 'in Christus zijn én blijven', een thema, dat een aantal weken hiervoor aan de orde kwam. Hoort dat niet nadrukkelijk bij het spreken van Jezus over het goede Herder zijn? Raakt dat niet, zoals vastgesteld, de kern van 'geloof'?

Ofwel, als Jezus zegt in het gekozen tekstwoord voor deze week: 'Ik ben gekomen opdat', dan is het een kwestie van geloven of niet... van buigen of barsten, van Hij of... IK - de laatste veelal de grootste oorzaak van moeilijkheden en ellende, dé landingsplaats voor dé dief bij uitstek. De duivel, de mensenmoordenaar van den beginne. Zeker, het leven is niet fair en de zorgen, problemen en moeiten zijn soms overweldigend groot, maar... altijd is God groter! Of het is waar wat Jezus sprak of... Hij is een leugenaar. Gelooft u liever de dief? Zet u liever voor hem de deur open? Kies ik voor leven en overvloed *IN* Hem of kies ik de dood?

Gebed

Altijd bent U groter. En hoe groot u bent, wordt mee bepaald door hoe klein Ik bereid ben te worden, of IK bereid bent te sterven aan mezelf. U Here Jezus Christus bewees dat sterven leven geeft. Laat me daarom niet dwaas zijn maar kiezen voor het zijn en blijven in U. Uit genade. Amen.