

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Corinthiërs 13:5

*Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.
Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?
Want anders zijt gij verwerpelijk.*

Hoewel deze tekst allereerst bekeken moet worden binnen de context waarin zij is geschreven, heeft ze wel degelijk ook los daarvan elk kind van God iets te zeggen, beter: te vragen.

Kort en bondig kan de context worden samengevat met te stellen, dat er binnen de gemeente van de Corinthiërs stemmen opgingen die op pijnlijke wijze het apostelschap van Paulus ter discussie stelden. Zijn ambt lag onder vuur.

't Ja wat wil je, Paulus draait er in zijn verkondiging allerm minst omheen - hij is direct, en gaat namens God linea recta op het doel af. En, hij legt daarbij nogal het een en ander bloot binnen deze gemeente - raakt open zenuwen! Komt het u bekend voor? Prediker had toch wel gelijk nietwaar, toen hij stelde dat er niets nieuws onder de zon is. Immers, het lot van menig voorganger die het Woord recht snijdt en het afzonderlijke gemeentelid niet naar de ogen kijkt, is in onze dagen - net als in de tijd van Paulus - niet bij ieder binnen de gemeente geliefd. Hoevelen zijn er in die confrontatie zelfs al gesneuveld, hebben het veld moeten ruimen. Geen getuigenis voor die gemeente en onnoemelijk leed voor de betrokken voorganger (en niet te vergeten zijn gezin).

Wie Paulus een beetje kent, die kent waarschijnlijk wel zijn uitspraak in de eerste brief aan de Corinthiërs: *Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet* (1 Cor. 4:3). Juist dit laat zien, als je let op het 'nu raakt het mij zeer weinig', dat het hem niet Siberisch koud liet. Paulus verweer, als je dat zo al mag noemen, loopt uit in het gekozen tekstwoord. Hij houdt de Corinthiërs een spiegel voor en vraagt eigenlijk wat de door hem gebrachte boodschap voor effect heeft gehad - zijn jullie erdoor *in* Christus gekomen? Een ja betekent dat hij apostel is!

Wanneer je, zoals al deze critici in Corinthe, zo tegenover degene staat die de heilsboodschap in alle delen heeft gebracht, elk aspect van het geheimenis heeft verkondigd, dan is deze vraag meer dan gerechtvaardigd en zal het antwoord naar alle waarschijnlijkheid *niet* positief uitvallen! Want past deze houding bij '*in* het geloof zijn'? 't Ja en dan heet je verwerpelijk.

Voldoende om in deze tijd eens ernstig over na te denken! En dat sowieso met betrekking tot de door Paulus gestelde vraag los van de context: ben ik *in* het geloof? Zoals we eerder zagen wordt dat, in welke omstandigheid ook, altijd in mijn doen en laten zichtbaar. Onzekerheid hier bepaalt bij het gevolg: verwerpelijk heten. Houd daarom niet alleen uw voorganger in ere, maar bovenal God in Jezus Christus!

Gebed

Hoe groot is uw liefde en genade zelfs in het vermaan. Doorgrond en ken mij Heer en zie of bij mij een heilloze weg is. Leidt mij op de eeuwige weg - ik in U en U in Mij - om Jezus wil. Amen.