

Bijbels perspectief

Woord van de week



1 Corinthiërs 1:30 en 31

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Voor en bij Paulus is het 'in Christus zijn' een centraal thema. Wie alleen al de beide brieven van hem aan de Corinthiërs doorneemt, zal verbaasd staan hoe vaak dit thema hier aan de orde komt. Zoals eerder aangegeven, raakt dit onderwerp de oproep van de Here Jezus zelf als Hij spreekt over de ware wijnstok en daar stelt: *blijft in Mij, gelijk Ik in u*. De zwaarte en het belang van het *in Hem zijn - én blijven!* - wordt daar maar al te duidelijk door Hem zelf aangegeven als Hij zegt: *wie in Mij niet blijft is buitengeworpen*. Paulus heeft blijkbaar het gewicht van deze woorden van Jezus uiterst serieus genomen en wel zodanig, dat hij de zwaarte ervan legt bij iedere gelovige als hij naar hen toe in 2 Corinthiërs 13:5 oproept: *Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf!*

Wie acht geeft op het begin van het gekozen tekstvers voor deze week, kan het niet ontgaan zijn dat het *in Christus zijn* van de start - het wedergeboren worden (Joh. 15:16) - van God uitgaat: *[m]aar uit Hem is het dat gij...*

En toch blijkt, volgens Jezus woorden over de ware wijnstok, het *in Hem blijven* een verantwoordelijkheid voor elk kind van God zelf. Hier raken we de oproep binnen Gods Woord om op onszelf toe te zien (zie bijvoorbeeld 1 Tim. 4:16, terwijl ook daar het aspect van behoud, als tegengesteld aan het buitengeworpen worden, wordt benadrukt). Volkomen terecht merkt Oswald Chambers in *Geheel voor Hem* ergens (vrij weergegeven) op dat, als ik in Hem ben en Hij in mij is, Jezus Christus zijn leven in en door mij zal zichtbaar maken. Alleen dan wordt wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing - alles wat Christus is - voor mij waar en dat alles zal door mij heen zichtbaar worden. Niets van mij, alles van Hem.

In Hem zijn en blijven, heeft alles te maken met het meegekruisigd zijn. Niet meer mijn IK, maar Christus leeft *in Mij* - Galaten 2:20. Hij, Jezus Gods Zoon is dat alles voor ons van God geworden. Het is daarom dat een christen nooit in zichzelf kan roemen! Wie roemt, zegt Paulus, roeme in de Here. Is Hij mijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing? Dat is Hij en zal Hij zijn zolang ik *in Hem ben en blijf!* Zou het kunnen zijn dat in een serieus nemen van de aangehaalde oproep van Paulus om onszelf op de proef te stellen de aanzet tot een opwekking ligt? Dan begint deze dus bij mijzelf! Hoe serieus neem ik hier Gods Woord - *blijven zijn* woorden in mij (Joh. 15:7)?

Gebed

Dank U dat het vanuit U is dat ik in Christus ben - louter genade. Niet ik heb Hem maar Hij heeft mij uitgekozen om zijn leven te leven - vrucht te dragen. Een demonstratie, leesbare brief, te zijn van zijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Niets van mezelf alles van Hem - louter genade op genade. In U drie-enig God wil ik daarom roemen en dat in Jezus naam. Amen.