

Bijbels perspectief

Woord van de week



Colossenzen 1:27

*...hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.*

Een vertaling die meer recht doet aan Paulus bedoeling is 'Christus *in* u' in plaats van het door de NBG hier gebezigde 'Christus onder u'. Wie een klein beetje thuis is in de brieven van Paulus zal namelijk ontdekken dat het voorzetsel 'in' bij hem bijzonder geliefd is en door hem dan ook talloze malen gebruikt wordt. Taalkundigen geven aan dat het bij een voorzetsel altijd gaat om 'locatie'. En zeker ook in deze tekst geeft het voorzetsel 'in' beter de door Paulus bedoelde 'locatie' weer dan het voorzetsel 'onder'. Een ander belangrijk gegeven in relatie hierbij is dat Paulus expliciet in Romeinen 16:25 laat weten dat zijn evangelieverkondiging gebaseerd is op de 'openbaring van het geheimenis'. Kernpunt daarvan (en daarbij) is Gods doel van voor de grondlegging der wereld: de mens bestemd voor Christus als een bruid voor de bruidegom. Dat wordt gezien als het ultieme van het begrip 'geheimenis' zoals dat door Paulus wordt gebruikt - de heerlijkheid van het geheimenis.

Wanneer Paulus dan vervolgens zegt: '*Christus in u, de hoop der heerlijkheid*', dan verkondigt hij inderdaad een onvoorstelbare 'rijkdom'. Het is maar de vraag of elk kind van God zich niet alleen van deze rijkdom bewust is, maar ook besef heeft van de verantwoordelijkheid die daaraan kleeft. En dan wordt het uiterst persoonlijk: ben *ik* me bewust van die rijkdom en besef *ik* dat daaraan 'noblesse oblige' vastzit - adeldom verplicht? Paulus boog de knieën voor de Vader opdat Hij zou geven, dat Christus door het geloof *in* de harten *woning* zou maken én, dat geworteld en gegrond *in* de liefde wij als gelovigen samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van die aangeboden rijkdom van de hoop der heerlijkheid (lees Ef. 3:8 en 9)! Ze heet 'onnaspeurlijk'! Kan ik me een voorstelling maken wat het betekent bruid van Christus genoemd te worden?

Heb ik een *vaste* en *levende* relatie met Jezus Christus? Woont Hij in mijn hart? Wanneer dat laatste namelijk het geval is, woont zijn liefde in alle volheid in mij en dan kan het niet anders of dat zal naar buiten toe zichtbaar en merkbaar worden. Als metafoor voor wij als bruid en Christus als Bruidegom gebruikt Paulus in deze het huwelijk. Als iets daarbinnen manifest is - dan wel behoort te worden - dan is het wel de onvoorwaardelijke liefde tussen beide partners en het absolute verlangen samen te zijn! Van een goed huwelijk straalt dit af. Hoe triest om zelfs op het christelijk erf zo weinig getuigenis op dit punt nog tegen te komen en dat, terwijl de Bijbel zegt dat we te allen tijde bereid moeten zijn getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is, de *levende* hoop waartoe we heten wedergeboren te zijn (1 Petrus 1:3). Christus is er voor mij, ben ik er voor Hem?

Gebed

Wat een wonderbaarlijke, mijn verstand te bovengaande gedachte dat U Vader mij in liefde bestemd hebt voor Uw Zoon - bruid voor de Bruidegom. Dat ik daartoe wedergeboren mocht worden en U in al uw volheid Here Jezus Christus in mijn hart woning hebt willen maken. Dat ik nu toe mag leven naar dat geweldige moment, de bruiloft van het Lam. Hoe rijk is de heerlijkheid van dit geheimenis. Bewaar mij in Uw liefde in Uw naam en om Uws naamswil Here Jezus en laat me een levend getuige zijn van de hoop in mij. Amen.