

Bijbels perspectief

Woord van de week



Johannes 14:26

*...maar de Trooster, de heilige Geest,
die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.*

Johannes geeft hier, met betrekking tot het werk van de Heilige Geest in de discipel, een belofte van Jezus weer, die zeker alle aandacht waard is!

Naast het gegeven in deze belofte dat het de Vader is die Heilige Geest zendt in de naam van Jezus, springen nadrukkelijk twee zaken in het oog. Allereerst dat het de Heilige Geest is die de discipel leert en te binnenbrengt, en vervolgens dat wát Hij leert en te binnen brengt *niets* uitsluit en het daarbij gaat om *al* wat Jezus gezegd heeft. Niet alleen moeten we dan wat dit 'al wat Jezus gezegd heeft' aangaat, denken aan wat Hij gedurende zijn driejarige wandeling op aarde, voorafgaand aan het kruisgebeuren, verteld heeft. Immers, wat te denken in het licht van dit tekstwoord van de woorden van Lucas die staan opgetekend in Handelingen 1 vers 3 en waar staat: *aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.*

Hebt u wel eens goed acht gegeven op wat Lucas hier zegt? Kort samengevat wordt er hier door hem verteld dat Jezus zijn discipelen 40 dagen *lang* - en ik benadruk graag de typering 'lang' - de discipelen onderricht heeft gegeven. Maar Lucas laat het daar niet bij. Hij geeft het inhoudelijke van het onderwijs van Jezus met een opmerkelijke kwalificatie weer: het onderwijs raakte *al* wat het Koninkrijk Gods betreft. Ofwel, Jezus heeft dus sowieso vanuit het Oude Testament de betekenis van zijn eerste komst, zijn lijden, sterven, opstanding en straks hemelvaart en het dan volgend Pinksteren en zijn te verwachten wederkomst in relatie tot het Koninkrijk Gods uitgelegd. Dat betekent dat Hij de wet en de profeten voor hen in alle delen, uitgebreider dan Hij had gedaan aan de Emmaüsgangers, heeft gespeld. Heel de verkondiging van de discipelen na de Pinksterdag was en is hierin geënt en evenzo ook de boodschap van Paulus. Geen eigen ideeën, ideologieën en leringen! Geen wilde speculatie en fantasieën.

Juist ten aanzien van de boodschap van het Koninkrijk Gods, en daarbij zeker ten aanzien van het daarbinnen vallende onderwerp van de wederkomst en de positie van Israël en de gemeente, is het van belang volkomen af te stemmen op Gods Geest vanuit de gegeven belofte van Jezus. Waarom? Omdat er hier helaas te veel ruimte - en geloof - gegeven is en wordt aan wel eigen ideeën, ideologieën en leringen die geen werkelijke Bijbelse grondslag hebben. Laat daarom niet zovelen uwe leraars zijn (Jac. 3:1) maar strekken we ons uit naar de Heilige Geest die al wat Jezus gezegd heeft te binnen brengt!

Gebed

Here maak ons vrij van allereerst onszelf zodat er de volle ruimte komt voor Uw Geest. Geef ons vervolgens de moed om alle menselijke leringen over het Koninkrijk Gods overboord te zetten en dan U de ruimte te geven ons vanuit Uw Woord daarin en daarover te onderwijzen. Leer ons luisteren, vervuld met Uw Geest, naar alleen Uw Woord zodat wij eerlijk kunnen bidden: Maranatha, kom Here Jezus, kom met haast. Amen.