

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Johannes 16:8**

*En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen  
van zonde en van gerechtigheid en van oordeel...*

Het is, zoals u wellicht al begrepen heeft, Jezus die hier spreekt over de Trooster - de Heilige Geest die Hij met Pinksteren zenden zou. Nu bestaat er hier het reële gevaar dat we dit specifieke tekstwoord beschouwen als niet bedoeld voor de discipel, omdat Jezus zo nadrukkelijk over 'de wereld' spreekt en dús dit overtuigen door de Geest alleen de wereld - in de zin van 'de niet gelovigen' - geldt.

Wanneer we goed om ons heen kijken en eerlijk durven en willen zijn, dan lijkt de gemeente zich inderdaad (nog) amper bewust van dit allereerst overtuigend werken van Gods Geest als wel degelijk ook voor haar geldend.

En dat zelfs nu er juist binnen de kerk - tot vreugde van de traditionele pinkster en charismatische gemeenschap - al meer oog is voor de betekenis in het hier en nu van de woorden van Handelingen 2:39 waar staat: *Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.*

Ofwel, binnen de kerk wordt meer en meer beseft dat de belofte van de Geest niet tot en met de eerste gemeente beperkt is! Kijken we binnen vooral de genoemde traditionele pinkster- en charismatische gemeenschap, dan ligt daar, als het gaat om de Heilige Geest, naast de (terechte) nadruk op de noodzaak van de vervulling met de Geest, het accent maar wat vaak eenzijdig en veelal overtrokken op de gaven en manifestaties van de Heilige Geest.

Ook daar wordt de eerste door Jezus genoemde actie van de Heilige Geest doorgaans uit het oog verloren.

Immers, getuigt de opstelling, positiekeuze en zelfs verkondiging van de gemeente - van welke denominatie dus ook - in het licht van Gods Woord niet bitter teleur als het gaat om juist tal van praktisch morele, ethische zaken? Is er dan (nog) ruimte voor Gods Geest om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Hoor wat Gods Woord ondubbelzinnig zegt in zaken als echtscheiding, samenwonen tot en met de omgang met iemand van hetzelfde geslacht. Leg wat Gods Woord in al deze zaken zegt naast de praktijk binnen de gemeente en wat zien we? Gods Geest wordt al meer genegeerd tot simpelweg de mond gesnoerd. Sowieso moet er niet te veel over zonde, gerechtigheid en oordeel gesproken worden toch?

Moeten we ons als gemeente - tot en met de traditionele pinkster en charismatische gemeenschap! - zo langzamerhand niet eens gaan afvragen of we niet steeds verder afraken van wat de Here Jezus Christus beoogde met de uitstorting van de Heilige Geest? Heeft Gods Geest nog werkelijk ruimte om, niet alleen in mijn gemeente, maar juist ook in mij te overtuigen?

### **Gebed**

Vader, vergeef ons dat we steeds vaker en eerder gaan voor onszelf en onze eigen ideeën dan dat we ons door Uw Geest laten leren en leiden, door Uw Woord laten gezeggen. Uw Geest neemt echter alleen uit het Uwe en is wars van het vlees, mijn ik. Laat het vieren van het Pinksterfeest ons daarom terug mogen brengen bij het kruis waar we onszelf mogen verliezen en U in en door de Geest de volledige ruimte geven. Leer me beseffen: geen Pinksteren zonder Pasen. Overtuig ons daarom Geest van God, in Jezus Naam. Amen.