

Bijbels perspectief

Woord van de week



Hebreeën 2:9

...wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.

Als uit dit tekstvers iets als eerste duidelijk wordt, dan is het wel dat de onlangs op Hemelvaartsdag gevierde verheerlijking van de Here Jezus Christus onlosmakelijk verbonden is met Diens lijden en sterven - met zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Dit tekstvers bevestigt dan ook de gegeven profetie van Jesaja aangaande de Knecht des Heren zoals opgetekend in Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53. Daar wordt duidelijk dat de Knecht des Heren na zijn 'moeitevol lijden' 'ten hoogste verheven' zal zijn!

Dit laatste deed Isaac Watts het lied dichten dat, in het Nederlands vertaald, zegt: *Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.*

'Moedige woorden om in deze donkere tijd te zingen', zegt Selwyn Hughes (vrij vertaald), 'als je bedenkt dat de autoriteit van Christus bijna wereldwijd gelochend wordt'. En dat, terwijl de brieven van het Nieuwe Testament - en in het bijzonder die van Paulus en Petrus - het Koningschap van Christus benadrukken en dat niet als iets voor de toekomst, maar al ingezet met de Hemelvaart van Gods Zoon! Dat betekent concreet, dat Jezus *NU* regeert!

Is u opgevallen dat de schrijver van de Hebreeënbrief dan ook niet spreekt van een 'wij *zullen* Jezus zien...' maar spreekt van een 'wij *zien* Jezus...!'

Geloof u ook niet dat een leven in het hier en nu vanuit die gedachte moed en kracht kan geven en dat daarom dit woord werd opgeschreven? Is het dan niet triest dat zoveel oprechte kinderen van God het Koningschap van Gods Zoon alleen maar koppelen aan de toekomst en zo weinig of zelfs helemaal niet aan het nu? Beseffen we de geweldige betekenis van wat de tekst probeert uit te drukken? Jezus Christus *is* verheerlijkt, gekroond, en heerst! Te midden van alle toenemende donkerheid en groeiende problematiek in deze wereld is daar voor het kind van God *die* absolute zekerheid door God hier uitgesproken! Is niet zijn Woord ja en amen? Het wordt tijd dat elk belijdend christen gelooft en leeft - *ziet!* - dat Hij regeert en dat er *niets* gebeurt buiten zijn weten en wil om. Hij weet wat Hij toelaat in wat er gebeurt, en dat op zich gaat ons besef verre te boven, maar heeft niets met fatalisme te maken! Zoals in het Oude Testament in de gang van God met zijn volk duidelijk werd dat Hij heel de loop der dingen in zijn hand had en dat niets zonder zijn weten en toestemming gebeurde, maar alles meewerkte in zijn plan, zo geldt dat nog steeds. Zoals Hij de leiding had toen zijn Zoon in het donkere graf lag, zo heeft Hij de leiding in alles vandaag. Ons verstand mag het misschien niet kunnen begrijpen, maar geloof opent ogen! *Ziet* u Hem in de persoonlijke omstandigheden en in heel het wereld gebeuren op de troon?

Gebed

Open onze ogen Vader voor de geweldige realiteit die u uitspreekt over en door de tijden heen in het gegeven tekstwoord. U was er toen Uw Zoon in het graf lag. U verbrak de banden van de dood. U verheerlijkte Uw Zoon en Hij zit met U op de troon en regeert. U drie-enig God hebt alles in Uw handen. Hoe donkerder en benauwender het wordt, het getuigt te meer dat U volgens Uw Woord werkt aan Uw finale plan. Kom Here Jezus, kom haastig. Amen.