

Bijbels perspectief

Woord van de week



Openbaring 3:21

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Een woord rechtstreeks uit de mond van *de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods* (vers 14). Ofwel, een woord uit de mond van onze Here Jezus Christus van wie wij deze week de hemelvaart en troonsbestijging, ruim 2000 jaar geleden, gedenken! Hemelvaart, een over het algemeen, binnen het christelijk geloof toch zeker verwaarloosde feestdag. Toch is het dit gebeuren, de Hemelvaart van Jezus Christus, dat een geweldige belofte als hier door de Zoon van God zelf vanuit de troon van de Vader uitgesproken niet alleen mogelijk maakt, maar ook concreet inhoud geeft. En dat, terwijl de context en het adres aan deze grootse belofte ook nog eens een bijzondere lading geeft! Bovendien, zou het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, zonder de Hemelvaart denkbaar zijn geweest? Het is de Heilige Geest die de verwerkelijking van deze belofte voor ons mogelijk maakt!

Hebt u acht gegeven op de context waarin en het adres aan wie deze belofte gesproken wordt? Aan niemand minder dan de gemeente van Laodicea! De gemeente die er het beroerdst in de staalkaart van de (zeven) gemeenten voorstaat! Lees maar eens vers 15 tot en met 19 en laat die woorden van Gods Zoon tot je doordringen en vraag je af of niet deze woorden juist aan jou gericht zijn - aan de gemeente van de eindtijd. Immers, hoe past zij hierin en dus... ook ik? Ben ik koud, of heet, of lauw? Reken ik me geestelijk ook rijker dan ik in werkelijkheid ben? Zijn de kwalificaties jammerlijk, arm, blind, naakt op mij toepasbaar? Dat ik dan vanuit de mond van de Koning der Koningen deze belofte krijg! HOE BESTAAT HET. Niet afgeschreven, ondanks dat Hij - !bloed serieus te nemen! - spreekt over de mogelijkheid van een uit zijn mond gespuugd worden, maar elk gemeentelid van Laodicea nog altijd ziet vanuit zijn optiek als: *bestemd voor de troon!* Gods doel vanaf het begin van de schepping. Let op de namen waarmee Hij zich juist hier noemt: *de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods*. Van wat de Drie-enige God zich van voor de grondlegging der wereld, en met de schepping in gang gezet, had voorgenomen, wijkt Hij niet af - Hij is getrouw en waarachtig, zo ook zijn Woord, nota bene zelfs als, zoals hier blijkt, ik mijn woord niet houd!

Als het Woord aan de gemeente van Laodicea daarom één ding zegt, dan is het wel: Grijp toch de kansen door God u geboden! Hij raadt ons aan: *van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt*. Zie ik wat Hij belooft? Ik zie ik zie wat ik hoop dat ook u ziet: Een delen in zijn troon!

Gebed

Dank voor de overweldigende genade die u, verheerlijkte Heer, toont in juist deze belofte! En dat U zich, wat de realiteit ervan betreft, bekend maakt als de Amen en de getrouwe en waarachtige getuige. Maar wil deze belofte reëel worden, dan is van Uw kant naar ons één ding duidelijk: wij hebben onszelf te beproeven in Uw Licht of we waarachtig *in* U zijn. Daarom doorgrond en ken ons Heer en leid ons op de eeuwige weg, de weg omhoog! Om Jezus wil, amen.