

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Johannes 16:33b**

*In de wereld lijdt gij verdrukking,  
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.*

Hebben we goed gelezen en vooral tot ons laten doordringen wat dit tekstwoord zegt? Het gaat hier om een woord door Jezus uitgesproken vlak voor Pasen. Als het gaat om het eerste begin ervan: *in de wereld lijdt gij verdrukking*, niet bepaald een woord dat door ieder christen omarmt zal worden. Zeker niet door diegenen binnen met name de evangelisch charismatische kring die de theorie aanhangen, dat als je eenmaal voor Jezus gekozen hebt het je altijd voor de wind zal gaan...: nooit meer zorgen op welk terrein ook. Je mag en moet gaan staan op de beloften van God, verkondigt men daar. Wee, als je er anders over denkt, dan ontbreekt het je aan geloof.

Als Pasen iets heeft laten zien - laat zien, dan is het wel dat geloof, de gelovige, de woorden van Jezus over lijden en verdrukking serieus dient te nemen! Nooit en nergens verkondigde Jezus de ideologie dat het kiezen voor Hem enkel tot bergtopervaringen zou leiden, altijd leven in de zonneshijn. O zeker, we mogen als zijn discipel gaan staan op de beloften van God, maar één van die beloften die Hij gaf als absolute zekerheid is die van lijden en verdrukking! Zei Jezus al niet in Mattheüs 10:24 dat een discipel niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer staat? Lees voor uzelf eens heel die perikoop van Mattheüs 10 en u zult zien dat het tekstwoord dat voor deze week centraal staat het daar door Jezus uitgesprokene samenvat en onderstreept!

Het was Petrus die Jezus nota bene meende te mogen bestraffen toen Hij sprak over zijn eigen naderende lijden en sterven: *Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!* De bron van een dergelijke positiekeuze werd door Jezus pijnlijk aan Petrus - en ook ons! - meegedeeld: satan. En dat terwijl het lijden en de verdrukking dat Hem trof - en ook zijn volgelingen treft/zal treffen - uiteindelijk ook satan als oorsprong heeft! Laten we ons daarom niet laten bedriegen door hem, maar de woorden van Jezus serieus nemen en daarbij vooral het slot van het door Hem uitgesproken tekstvers niet vergeten: *houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen*. En daarmee voorzegt Hij profetisch het historische feit van zijn opstanding, het feit dat dit slotgedeelte als reëel bekrachtigt. Wie dit in geloof belijdt en leeft, geldt de belofte van Openbaring 3:21 waar de verheerlijkte Christus zegt: *Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezen ben met mijn Vader op zijn troon*.

Hoe passend is hier wat Spurgeon eens zei:

*In de hemel zijn geen kroon dragers die hier op aarde geen kruis dragers waren.*

Waarop zijn wij bedacht? De dingen van God of die van de mensen?

### **Gebed**

Vader hoe moeilijk om uit Uw hand lijden en verdrukking te accepteren. Hoe verleidelijk om te gaan voor alleen de bergtop en de zonneshijn. Leer mij om Uw voetspoor in de geschiedenis door Uw Zoon gezet te drukken en Hem na te volgen door Gethsemané naar Golgotha om te delen in zijn opstanding en uiteindelijk verheerlijking. Geest van God leidt mij op die weg omhoog in Jezus naam. Amen.