

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Johannes 6:67**

*Jezus zeide dan tot de twaalven:  
Gij wilt toch ook niet weggaan?*

Een uiterst pijnlijke en confronterende vraag van Jezus aan zijn directe discipelenkring, vlak voor het Pascha van de Joden (Joh. 6:4). Een vraag die voortkwam uit een eveneens pijnlijke reactie van de kant van veel volgelingen van Hem op een boodschap die ondubbelzinnig heen wees naar Golgotha, de boodschap over het brood des levens: *Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld* (Joh. 6:51). Een lijdensaankondiging in het evangelie van Johannes, die Jezus toespitte door te zeggen: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem* (Joh. 6:53-56). Blijkbaar heeft men aangevoeld wat Jezus in andere lijdensaankondigingen stelde: wil je deel hebben aan Mij, aan Pasen, dan betekent dit, jezelf volkomen verliezen door Mij restloos te volgen tot aan het kruis. Reactie? *Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede* (Joh. 6:66).

Toegegeven moet worden, dat deze weglopers de kosten schijnbaar hebben berekend, immers, Golgotha vraagt een welbewuste keuze én een zeker weten waaraan je begint. En dwingen om te volgen doet Jezus niet! Het is daarom dat Hij niet alleen zijn directe discipelenkring toen maar ook ons nu, op weg naar weer een Pasen, deze doordringende vraag stelt: *Gij wilt toch ook niet weggaan?* Het is vlak voor zijn lijden en sterven dat Jezus, in het verlengde van de haat die zich tegen Hem opbouwde, aan zijn discipelen zegt, dat ook zij in deze wereld met haat geconfronteerd zullen worden (Joh. 15:18 e.v.). Je vraagt je af, of er door ons beseft wordt dat dit nog steeds geldt. Kijken we om ons heen en vragen we ons af of niet juist de bijval van de wereld voor bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenis vertolkt in de steeds populairder wordende Passion van een EO/KRO het tegendeel bewijst. Ofwel, beseffen wij die zeggen christen te zijn, discipel van Jezus, nog werkelijk waar het ten diepste omgaat? Als de wereld bijval geeft, is er dan niet iets heel erg mis met de christenheid?

Misschien dat we de boodschap van Jezus die zo veel discipelen Hem de rug deed toekeren nog eens biddend moeten doornemen, toegespitst in die vraag van Hem: *Gij wilt toch ook niet weggaan?* Hopelijk beseffen we met Petrus dat het gaat om eeuwig leven.

### **Gebed**

Als één ding nodig is Vader dan is het wel een diepe overtuiging van de betekenis van Uw woorden vertolkt door Uw Zoon over het brood des levens. Woorden die van de kant van duivel en wereld haat losmaken en geen bijval oproepen. Here Jezus zoals U uw discipelen toen voor de keuze stelde zo doet U ons, op weg naar weer een Pasen, dat ook. Laten we doordrongen zijn van de ernst en zwaarte van Uw vraag en de juiste keuze maken, welbewust vanuit een zeker weten. Amen.