

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### Lijdensweek



#### **Openbaring 5:7**

*En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem,  
die op de troon gezeten was.*

Een bijzonder en uiterst belangrijk tekstwoord binnen het boek van de Openbaring van Jezus Christus, zoals het laatste Bijbelboek feitelijk heet (Openb. 1:1). Een tekstwoord dat in de eeuwigheden her, dat wil zeggen voor de grondlegging der wereld haar oorsprong vindt en wel in de ontmoeting van 'de Eeuwige Raad'. De Raad waar de drie Personen van de Drie-eenheid de schepping van de wereld planden en, rekenend met de zondeval, ook die van de *nieuwe* hemel en aarde (Openb. 21:1 e.v.). Hier ligt de sleutel tot het begrijpen van de Schrift als zodanig en de verlossing in het bijzonder, hét onderwerp dat in deze lijdenstijd, op weg naar Pasen, specifiek onze aandacht verdient.

In het bedoelde overleg binnen de Drie-eenheid werd voor de grondlegging der wereld besloten dat de Zoon, de tweede Persoon van de Drie-eenheid, Degene zou zijn door wie de schepping en daarbij in het bijzonder het doel van de Drie-enige God voor de mensheid gestalte zou krijgen (Col. 1:15 e.v.). Hoewel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gezamenlijk eeuwig en één zijn, blijkt er toch een onderscheiden ordening binnen de Drie-eenheid. De Vader wordt als eerste, de Zoon als de tweede en de Heilige Geest als de derde gezien. Dit is leerstellig dusdanig moeilijk te bevatten, dat het slechts door degene die de gezindheid van Christus hebben in eerbied aanbeddend, op grond van Gods Woord, kan worden aangenomen en beleden.

Menselijk gesproken was één van de belangrijkste punten op de agenda binnen het overleg 'de zondeval' en wat daarop het antwoord zou zijn. 'Besloten' werd dat hetgeen hier nodig was door de Zoon op zich genomen zou worden - Hij zou zichzelf vrijwillig in gehoorzaamheid aan de Vader ten schuldoffer stellen (Jes. 53:10 en Filip. 2:5-8). Hij nam de verantwoordelijkheid voor heel de schepping en de uiteindelijke voortgang van het plan met de mensheid, zoals door de Drie-enig God voorgenomen, op zich.

Wie zorgvuldig het verslag leest bij de profeet Jesaja over de Knecht des Heren, de Zoon van God, in Jesaja 53, die zal lezen dat het antwoord op deze daad van volstreckte gehoorzaamheid van de Zoon aan de Vader uitmondt in hetgeen in de gekozen tekst naar voren komt. Het tekstwoord laat het vervolg zien van wat in het overleg binnen de Drie-eenheid is besloten, namelijk dat de Zoon, omdat Hij zich als het Lam offerde, waardig zal zijn het voornemen van de Drie-enig God tot voltooiing te brengen en dat dankzij en op grond van zijn vrijwillige kruisgang. Het moment waarop in het gekozen vers bedoeld wordt, is dichterbij dan we denken. De genoemde rol bevat het scenario van het einde, naast de redding ook het oordeel. Zo bepaalt de lijdenstijd ons bij een niet te vergeten zaak namelijk, dat het Lam de Leeuw is uit Juda's stam: Jezus de Christus. Hij verlost en verlost zolang de genadetijd duurt met het oog op een toekomst in zijn Rijk - de bruiloft van het Lam. Bent u er klaar voor?

#### **Gebed**

Hoe groots te weten dat U Drie-enig God alles in Uw hand hebt en houdt. Ook ons persoonlijk bestaan. Dank U dat Uw Woord het waartoe van de schepping en van ons persoonlijk bestaan laat weten, maar bovenal dat U nooit laat varen het werk van Uw handen. Als dat ergens zichtbaar wordt, dan wel op Golgotha! Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen.