

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Colossenzen 1:27**

*Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid.*

Als binnen de boodschap van Paulus één begrip een centrale plaats inneemt dan is het wel het begrip 'geheimenis'. Sterker, zijn hele bediening is gebaseerd op de verkondiging juist daarvan. Hij noemt zich daartoe zelfs 'geroepen' en beschouwt die roeping als een bijzondere genade. Wie zijn boodschap op 'geheimenis' bestudeert, zal opvallen dat dit begrip verschillende, met elkaar verweven zaken raakt, met daarbij centraal de relatie van de gelovige met en tot Christus. Met 'gelovige' bedoelt Paulus dan allereerst de gelovige uit de Joden, maar daarnaast óók de gelovige uit de heidenen. Het gaat juist ook daarin om een aspect van het geheimenis: het dankzij het kruisoffer weggevallen zijn van de scheidsmuur tussen Joden en heidenen. Beiden vormen in de relatie tot Christus één gemeente, de vrouw bedoeld voor de Man, de bruid voor de Bruidegom. En juist dat, vormt het summum van 'geheimenis' en is omschreven als 'de hoop der heerlijkheid'.

Dát heeft God willen bekendmaken, en *wil* God bekendmaken, aan zijn heiligen. God wil dat de gemeente, en door haar de wereld, zal weten wat zijn oorspronkelijke doel met de mens (nog steeds) is - zolang de genadetijd nog duurt. Hij wil de mens betrekken in de heerlijkheid van het geheimenis, dat is: de mens is bestemd voor zijn Zoon, Jezus de Christus. Israël was daartoe als eerste bestemd, maar dankzij Golgotha nu ook de heiden, zoals al van voor de grondlegging der wereld door God bedoeld maar tot de tijd van openbaring als geheimenis verhuld gebleven. Die boodschap droeg Paulus bij voortdoring uit, gelegen of ongelegen. Hij zegt in de gekozen tekst in relatie hiertoe iets opmerkelijks: Christus in u, de hoop der heerlijkheid.

Het is jammer dat onder meer de NBG vertaling hier het Griekse 'ev' (uitge-sproken als: 'en') vertaalt met 'onder', 'Christus onder u...'. Het mag duidelijk zijn dat 'in' een diepere relatie aangeeft dan 'onder'. Bovendien bevestigt het nadrukkelijke spreken door Jezus over het 'in Hem blijven' en het 'zijn van Hem in ons' in Johannes 15:3 het terechte en juiste van de vertaling: 'Christus in u...'. Gaf Jezus niet duidelijk aan dat het beter was voor zijn volgelingen dat Hij heenging omdat dan Gods Geest *in* hen kon komen? Hij, die onder hen was geweest, zou vanaf de uitstorting van de Heilige Geest *in* hen zijn. De Geest is het onderpand van de erfenis, zegt Gods Woord. Oneerbiedig gezegd de vervulling met de Heilige Geest is 'het voorproefje' van het totale één worden met Hem, het Hem gelijk zijn - reëel wordend in de bruiloft van het Lam.

Zo is de Geestvervulde volgeling van Jezus een levend getuigenis voor de wereld. Jezus Christus mag in en door ons zichtbaar worden, want Hij is in ons. Wij mogen een teken van hoop zijn voor een wereld die holt naar zijn ondergang. Zijn wij een levend getuigenis van 'de hoop der heerlijkheid' die aanstaande - komende - is?

### **Gebed**

Dank U Vader dat U de mens met een doel en reden gewild en geschapen hebt. Dank dat wij vanuit Uw Woord mogen weten wat dat doel en die reden is. Dank u dat U het geheimenis hebt geopenbaard en samenbrengt in dat geweldige Woord 'Christus in u de hoop der heerlijkheid'. Laten we Uw Woord doorvorsen, er in wortelen, om meer en meer zicht te krijgen op de door U bedoelde heerlijkheid voor ons: één zijn met Uw Zoon, gelijk worden aan Hem. Geef dat we zo doordrongen zullen zijn en worden van de rijkdom ervan, dat het ons verlangen is - en nog meer wordt - om een levend getuigenis van Jezus Christus te zijn, Hem, die alle lof en eer toekomt. Amen.